



# 'T BLOUW KALLEPINGSKE

Verenigingsblad van Harmonie Wilhelmina,  
Wolder Maastricht

**jaargang 26**

**2010**

**aflevering 4**

In dit nummer:

**W**ijn proeven

**V**akantieconcert

**J**eugddag 31 Oktober

**J**eugdkamp 2010 het verslag

**V**erhaal van de wandeltocht.

**W**erving en opleiding

**J**ubilarissen 2010

**A**genda

**V**erjaardagen

---

't Blouw Kallepingske is een driemaandelijks uitgave voor de leden van Harmonie Wilhelmina uit Wolder, Maastricht. De redactie bestaat uit: Harrie van den Boorn, Julien Daenen, Jolanda Doms, Harrie Darding, Giel Eijssen, Marc Hogenboom. Al uw reacties of suggesties op deze uitgave kunt u richten aan het redactieadres: 't Blouw Kallepingske p.a. Redemptielaan 11 C, 6213 JC Maastricht of via E-mail: [kallepingske@harmoniewilhelmina.nl](mailto:kallepingske@harmoniewilhelmina.nl)  
Harmonie Wilhelmina op internet: <http://www.harmoniewilhelmina.nl>

# Vakantie...

Zondag 18 juli gaf Wilhelmina met al zijn facetten een zomerconcert op het schoolplein in ons eigen Wolder.

Stond het jaar 2008/2009 in het teken van het WMC met een zeer drukke voorbereiding, zo was het jaar 2009/2010 een jaar om even uit te blazen. Een wel erg rustige concertagenda voor het grote orkest gaf aan dat er toch wel was gekozen voor een beetje rust t.o.v. het concours jaar. Wilhelmina gaat het op dit moment voor de wind, en dat wilden ze laten horen. De commissie werving en opleiding organiseerde dit concert op het schoolplein, waar alle muzikale leden hun kunnen konden laten horen.

Op deze mooie zondag morgen, onder een strak blauwe lucht, waren het de blokfluiters die deze muzikale morgen starten, o.l.v. Iris Bannier, welke samen met het op maat orkest enkele frisse deuntjes lieten horen aan het zeer talrijke publiek.

Hierna waren het de jongens van de jeugddrumband welke de handen op elkaar kregen van de luisteraars bij de uitvoering van hun 2 werken.

Daarna volgde onze drumband o.l.v. Ad Triepels. Deze groep is er wederom in geslaagd om de mensen te verrassen met hun uitvoering. Wat kan slagwerk toch mooi zijn! Hier kan je eigenlijk niet meer spreken van een drumband maar is een slagwerkensemble een betere benaming. Wat heeft deze discipline in de afgelopen 25 jaar toch een metamorfose ondergaan. Onze drumband neemt volgend jaar op 20 november deel aan het bondsconcours. Wij wensen jullie vanaf deze plaats alvast heel veel succes toe, maar dat gaat volgens ons wel goed komen.

Na dit optreden was het de beurt aan ons jeugdorkest. Met solo optredens van diverse jeugdigen werd het publiek enthousiast gemaakt waarbij men goed kon merken dat de jeugd enorm geënthousiasmeerd werd door hun dirigent Rob van der Zee.

Hierna was het de beurt aan het orkest.

O.l.v. Rob van der Zee werd een compleet programma ten gehore gebracht. Te veel stukken om zomaar even te gaan vermelden. Als uitsmijter waren de twee schotse stukken, "Highland Cathedral en Amazing Graze", met de solist op doedelzak. In schots kostuum getooid, was het Tom Lamers, solo klarinettist, die gestalte gaf aan deze solo's, welke velen in beroering bracht. Schitterend Tom, dat je muzikaal was wisten we natuurlijk allemaal al, maar dit was voor zeer velen toch een grote verassing.



Het verdiend aanbeveling verschillende groepen name op het concert was de meeste Oververhit door de zon en velen genoodzaakt om het

om voor een volgende editie de korter te laten optreden en doel ik met harmonieorkest, drie en een half uur mensen gewoon veel te lang. groen van de honger zagen zich dan ook concert terrein eerder te verlaten.

Verder chapeaux voor de organisatie, wat ons betreft tot volgend jaar.

# Jeugdkamp 2010

In het weekeinde van 3 t/m 5 september heeft alweer het 3<sup>e</sup> jeugdkamp plaats gevonden. Nadat het in het begin van de week nog veel geregend had werd de lucht boven de Woushoeve vanaf de vrijdagmorgen steeds blauwer, wat ons natuurlijk zeer goed uitkwam.

De ontvangst van de kinderen was rond 18:00 uur waarna ze snel hun slaappleaats gingen inspecteren om daarna meteen op de grote weide te gaan voetballen met de andere kinderen die waren aangekomen. Nadat iedereen gearriveerd was werden ze van harte welkom geheten door Marc Hogenboom Waarna deze ook de 7 teams bekend maakte, waarmee de deelnemers zowel aan de wandeltocht als de zeskamp zouden deelnemen.

De wandeltocht op de vrijdagavond werd ingeleid door Guy van de Boorn met als thema de mogelijke inslag van een planetoïde, genaamd "Wilhelmina", in de buurt van de Woushoeve. De opdrachten onderweg stonden dan ook in het teken van sterren en planeten. De laatste opdracht was het maken van een alinea van een verhaal dat door iedere groep moest worden aangevuld ten opzichte van de groep ervoor.

Het verhaal dat u verder in deze uitgave kunt vinden had als Thema de helden die de aarde redden van de inslag van een planetoïde.

De wandeling die zorgvuldig was voorbereid leverde toch bij veel groepen problemen op met het lezen en volgen van de muzikale kaart. In feite is het alleen groep 1 geweest die de gehele route heeft gelopen. Gelukkig konden we iedereen via de mobiele telefoons bereiken en ze op de goede weg terug loodsen, uiteindelijk was iedereen rond 23:59 weer op de Woushoeve waar ze nog werden ontvangen met een lekker broodje kroket of frikandel. De lichten gingen om 1 uur uit, echter bleef het nog wel enige tijd onrustig voordat iedereen sliep.

Op de zaterdagmorgen werd weer als eerste na het ontbijt repetities gehouden onder leiding van Ad Triepels, Rob van der Zee en Iris Banner. Alle kinderen kregen nieuwe partijen voor hun neus die ze in de twee dagen moesten oefenen om deze op de zondagmiddag te kunnen uitvoeren.

Na de Lunch was het de start van de Zeskamp waar de teams naast de traditionele stormbaan ook Spijkerbroek hangen, mannetje Pis, menselijke slang, touwtje springen met de groep en de buikschuiver competitie moesten voeren. Als rode draadspel was er dit jaar voor matbal gekozen. Dit jaar was de buikschuiver als laatste onderdeel ingepland en werd er niet alleen water maar ook een fles afwasmiddel op gespoten om de baan maar zo glad mogelijk te maken.

Wesley Senten was de enige die de volledige 20 meter op zijn buik wist te overbruggen onder het daverende en enthousiaste aanmoediging van alle aanwezigen.



Na afloop van de zeskamp stond er een heuse Frietkraam te wachten om alle deelnemers te voorzien van een heerlijk frietje en een snack naar keuze.

Op de zaterdagavond werden door Daisy Muree, Anne Eijssen met Susan Bastiaens en Desiree Hulshof met Robin Schoonbrood en Savanna Verhoef optredens verzorgd die met luid applaus werden ontvangen door de andere deelnemers. Om 22:30 werd er met zijn allen een groot Kampvuur ontstoken op de weide waarbij Vincent Sijben op zijn Altsax nog wat verzoek nummertjes ten gehore bracht. Deze avond gingen wat mensen vroeger naar bed en was het ook snel na 01:00 uur rustig op de Woushoeve.

Op zondagmorgen moesten bijna allen deelnemers wakker worden gemaakt door de leiding zodat we tijdig aan het ontbijt konden beginnen. De zondag staat in het teken van het geven van het afsluitende concert met daartussen voldoende vrije tijd voor de jeugd om nog te voetballen of andere gezellige spelletjes te doen.

Voor het afsluitende concert waren er vele toeschouwers toegestroomd die onder het genot van een kopje koffie en stukje vlaai het opmaat orkest o.l.v. Iris Banner 2 nummers ten gehore brachten. De jeugdige leden, die zelden voor zo'n groot publiek hadden gespeeld, werden door luid applaus bedankt voor hun optreden.

Hierna was het de beurt aan de jeugddrumband die onder leiding van Ad Triepels een SAMBA band hadden opgericht wat ook de waardering van het publiek kon hebben.

Als laatste was het de beurt aan het jeugdorkest dat o.l.v. Rob van der Zee 5 nummers ten gehore brachten waarbij de nummers; The Olympic flame, Hava nagila en Bakerstreet March pas sinds zaterdagochtend op de pupiter lagen. Het publiek waardeerde de uitvoeringen dan ook met een groot en welverdiend applaus, waarbij de solisten Veerle Mom en Wim van Herpt voor hun solo in Pavane in Blue extra in het zonnetje werden gezet.

Ron Thimister sloot het weekeinde af met de bekendmaking van de groep die de Wisselbeker gewonnen hadden. Dit was de groep van Guy van den Boorn die ondanks hun slechtere prestatie bij de wandeltocht, die trouwens gewonnen werd door de groep van Paul van Herpt, nipt wist te winnen van de groep van Dasima Schmitz.



Ik wilde via deze weg nogmaals iedereen bedanken; deelnemers en leiding die het jeugdkamp weer allemaal tot een daverend succes hebben weten te maken.

Wij hebben meteen na afloop van het jeugdkamp besloten om volgend jaar wederom een jeugdkamp te organiseren maar we zullen dit op een andere locatie gaan doen. De locatie is gelegen in Dilsen Stokkem en het weekeinde dat dit gaat plaatsvinden is op

**2 tm 4 september 2011,**

**Reserveer alvast in je agenda !**

## Oplossing verhaal wandeltocht jeugdkamp.

Inleiding: Het verhaal gaat om het voorkomen van de inslag van de planetoïde Wilhelmina op de aarde dat mogelijk zou zijn binnen 60 uur nadat het jeugdkamp van start ging.



Missie saving the planet.

### Groep 1:

Er was eens een planetoïde Wilhelmina. Hij zou binnen 60 uur op de aarde inslaan. De hele jeugd van Harmonie Wilhelmina is opgeroepen om samen te bedenken hoe we dit kunnen voorkomen. De jeugd kwam tot de conclusie van 2 opties:

- 1) Met een raket op de planetoïde schieten om deze te verbrijzelen zodat de deeltjes zich verspreiden in de ruimte.
- 2) Met het jeugdharmonieorkest zo mooi & hard spelen dat de meteoriet of uit elkaar barst of van richting veranderd.

### Groep2:

Wij zijn tot de conclusie gekomen om optie 2 te kiezen zodat wij zo hard en mooi mogelijk gaan spelen zodat de meteoriet van richting veranderd.

### Groep3:

Rob heeft ons zaterdag scheurrisimo geleerd, zodat we zondag heel hard kunnen spelen. Erg hard kunnen wij niet spelen dus sturen we Rob met luidsprekers en al in een raket de ruimte in.

### Groep 4:

Rob gaat daar marsmannetjes opleiden om zo hard mogelijk te spelen. Over een paar jaar zullen deze mannetjes zo hard kunnen spelen dat de planetoïde vna richting veranderd. Rob zal ervoor zorgen dat de planetoïde naar de maan gaat. Hierdoor zal het 'snachts nog donkerder worden. Als oplossing zal hiervoor een plastic maan naar het heelal gezonden worden. Hierdoor zal de aarde veiliger zijn voor groep 5.

### Groep 5:

Maar helaas kunnen wij als groep 5 hier niet op verder gaan. Omdat wij bij de Boswandeling, dankzij de geweldige aanwijzingen bij de boswandeling, in de val zijn gelopen van de marsmannetjes. Door de brandende fakkels te omzeilen probeerden wij te ontkomen aan de marsmannetjes. Na veel pogingen zijn we uiteindelijk toch uit gekomen bij de Woushoeve.

### Groep 6:

In de Woushoeve kregen we het bericht te horen dat de planetoïde op een andere plaats zou inslaan, namelijk recht bovenop de Greune Zaol. Groep 6 heeft ervoor gezorgd dat niemand gewond is geraakt en heeft bij voorbaat de beker al gewonnen. Aangezien Theo de enige van de mannenzaal is die erg goed heeft geslapen, mag hij de beker aan groep 6 overhandigen.

### Groep 7:

De beker van groep 6 is inderdaad erg verdient maar helaas mogen we hun niet zegen dat ze niet gewonnen hebben. We laten ze maar eventjes in hun geluk makende waanbeeld. De planetoïde is wel daadwerkelijk uit de dampkring gestoten maar dit dankzij de goede samenwerking tussen alle groepen (buiten groep 6, deze verpeste het haast voor onze groene burenen).

Al met al een goede dag, fijne missie en wereld vrijheid.

### **Nieuws van de commissie werving en opleiding.**

Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen betreffende onze leerlingen. En er zijn in de afgelopen maanden alweer een paar mutaties geweest in ons leerlingenbestand.

Didier Meese en Melissa Lardenoye hebben zich aangemeld als lid bij onze harmonie en gaan allebei trompet spelen. We wensen hen beiden veel plezier bij de Blouwe.

Helaas hebben Louis Knubben en Harold Pauwels zich afgemeld als lid van de harmonie.

En Thibaud Hamers, bariton, heeft zich bij het OpMaat orkest dusdanig goed geprofileerd dat hij na het jeugdkamp al is doorgestroomd naar Joonk Blouw orkest en daar heeft hij zich ondertussen ook al goed laten horen. Super.

Commissie Werving en Opleiding

# JUBILARISSEN 2010

Zondag 7 november a.s. – een week eerder dan aanvankelijk gepland - vieren we onze jubilarissendag 2010. Traditiegetrouw begint die dag met een Eucharistieviering in de parochiekerk, gevolgd door een koffietafel in de harmoniezaal en een huldiging/receptie van de jubilerende leden met als afsluiting een gezellige nazit. De huldiging van de jubilarissen vormt telkens weer een apart moment in het verenigingsjaar. Het is een moment voor een korte terugblik op zoveel jaar harmonie Wilhelmina. Dit jaar richten we de schijnwerper op liefst 4 diamanten jubilarissen, 1 gouden, 4 zilveren en 2 koperen feestelingen, samen goed voor zo'n 415 Wilhelmina-jaren.

Het quartet 60 jarigen bestaat uit de heren Pierre Bastiaens, Harrie Beerts, Nico Hogenboom en Math. Paulussen. We vermelden de namen in alfabetische volgorde want ze hebben alle vier zonder onderscheid bijzonder grote verdiensten voor de Blouw van Wolder.

De gouden mijlpaal wordt dit jaar bereikt door Henk Kluts en bij de zilveren jubilarissen ontmoeten we Remco Corsius, Evelynne van Dam, Léon van Duurling en Patricia Snijders-Kluts en de heren Guy van den Boorn en Bèr Hesemans vormen het koperen duo.

We beginnen met onze koperen jubilarissen

## Guy van den Boorn

Guy begon 12½ jaar geleden bij de opa vond hij een betere plek dan binnen het voelde van pa, ma en zus. Hij is inmiddels speelt trombone. Hij studeert aan de Hoge derdejaars werktuig- bouwkunde (overigens luchtverkeersleiding).

Verder is hij een fanatiek lid van Marsna, de waar hij in het eerste heren-team uitkomt.



drumband. Dicht in de buurt van orkest waar hij de directe adem toch overgestapt naar het orkest en school Zuyd en volgt daar als met een knipoog naar

handbalvereniging uit Meerssen

## Bèr Hesemans



Bèr is eveneens 12½ jaar geleden toegetreden tot de Blouw van Wolder en is multifunctioneel inzetbaar. Binnen het orkest heeft hij tuba gespeeld, maar als gevolg van wisselende diensten heeft hij het accent van zijn deelname aan het harmoniegebeuren moeten verleggen naar de buitenoptredens. Hij was bij de vaandel-afdeling en momenteel is hij de man die binnen de harmonie tijdens buitenoptredens de grote trom voor zijn rekening neemt. Bij evenementen waar voor de harmonie revenuen te behalen zijn, is hij samen met Andrea steeds van de partij om een helpende hand te bieden.

De zilveren jubilarissen.



## **Remco Corsius**

Vijfentwintig jaar lid van de drumband. Hard werkend zonder in de belangstelling te willen staan. Bescheidenheid siert hem. Hij is er wanneer een beroep op hem gedaan wordt. Via Roel Close is hij 25 jaar geleden bij de drumband van de harmonie gekomen.



In de loop der jaren heeft hij met die drumband vele prijzen gewonnen zoals bondsconcours, Limburgs kampioenschap en het Nederlands kampioenschap in de ere-divisie. In 2005 werd een fantastisch succes gehaald tijdens het WMC in Kerkrade. Momenteel is Remco betrokken bij het melodisch slagwerk.

Maar naast de drumband heeft Remco nog een andere grote hobby: sporten en dan met name voetbal. Via Leonidas, Kanne, Caberg is hij enkele jaren geleden bij Willem I terecht gekomen als keeper van het 1<sup>e</sup> elftal. Een hardnekkige blessure houdt hem thans reeds langere tijd uit het wedstrijdgeburen, maar hij verkeert toch wekelijks binnen de lijnen, want hij is keeperstrainer van het dameselftal van RKVVL/Polaris.

In zijn dagelijks leven houdt hij zich bezig met waterzuiveringsinstallaties en alles wat daar mee te maken heeft.

Remco is ook altijd te vinden bij de activiteiten waar voor de harmonie gewerkt wordt zoals Pinkpop, Preuvenemint, Carnavalsbal enz. De wijze waarop hij een uitstekend glas bier weet te tappen dwingt respect af.

Hij vervult binnen het harmoniegeburen een voorbeeldfunctie en zet zich samen met de overige leden van de drumband in om die drumband een prominente plaats in de Limburgse muziekwereld te laten blijven innemen.

## **Evelyne van Dam**



Wie kent haar niet, de altijd opgewekte hoboïste van onze harmonie? Vijfentwintig jaar is zij een dragende kracht binnen het totale harmonie-geburen. Steeds inspirerend en motiverend bezig, altijd bereid om een hand te helpen als dat nodig is, en ook actief in commissieverband.

Samen met andere leden nam zij enkele jaren geleden het initiatief om te komen tot een nieuwe opzet en aanpak van onze jeugdopleiding. De commissie Werving en Opleiding werd in het leven geroepen en mede dankzij de niet aflatende inzet van Evelyne kan en mag die commissie zich verheugen in een succesvolle aanpak.

Voor elke muziekvereniging is aanwas van leden bittere noodzaak. Het voortbestaan is hiervan mede afhankelijk. Alles moet blijven functioneren en doordraaien en liefst vooruitgang boeken. Van haar ervaring op de universiteit als lid van de commissie Wervingsdagen hebben we als harmonie dankbaar gebruik mogen maken.

Haar betrokkenheid bij de Blouw van Wolder accentueerde zij nog eens duidelijk bij haar promotie aan de universiteit van Eindhoven.

Een van haar stellingen luidde:

“Voor een betrokken lid van een vereniging kan het missen van een repetitie of training vele maal meer wroeging opleveren dan een dag vrij nemen van het werk”. Die wroeging heeft ze destijds zoveel mogelijk willen voorkomen, want ook tijdens haar studie was ze nagenoeg iedere repetitie in Wolder aanwezig.



# SPONSORS

Bastiaens, L.H.	- Maastricht
Hogenboom, P.	- Maastricht
KWH	- Wolder
Haasnoot, J.W.M.	- Maastricht
Muijs, J.E.L.	- Maastricht
Henk Kluts	- Wolder
Vivian Snel & Danny Kluts	- Geulle
Marcel Thijssens	- Wolder
<i>en een aantal sponsors, dat anoniem wenst te blijven.</i>	
Tillie Beheer BV	- Maastricht
Vebego International BV	- Voerendaal
Demmler-Hogenboom, mw. I	- Mülheim a/d Ruhr
Dave van Dongen	- Wolder
Schildersbedrijf Harry Driessens	- Maastricht
J.P. Hogenboom BV	- Maastricht
KPB Kieft Partners Bouwadvies	- Maastricht
Theunissen Maastricht BV	- Maastricht
Restaurant Mary Wong	- Vroenhoven
Paul Block Optiek	- Vroenhoven
Kruiveld BV, S	- Maastricht
Verkeersschool Johan Mulkens	- Maastricht
Café de Pepel	- Wolder
J. van de Staay, architecten	- Maastricht
Brouwers Advocaten	- Maastricht
Bouwbedrijf H Castermans	- Maastricht
Fysiotherapie M. Smeets	- Wolder
Venja Pensioen BV	- Heerlen
Heads Hairfashion	- Meerssen
Schiebroek Dakbedekkingen	- Maastricht
Avus International Consulting	- Maastricht
InBEV	- Breda
Janfré Uniformen	- Maastricht
Apotheek van Thoor	- Maastricht

## Leden van de Club van Honderd

P.J.C. Aarts	J. Eijssen	H.J.M. Paulissen
I. Alken - Bastiaens	M.W.M.W. Ernenst	P.H. Peeters
L.H. Bastiaens	J.J.H. Ernenst	W.J. Peeters
A.G. Bastiaens	C. Ernenst - van Beek	C.C.J. Pepels
P.A. Bastiaens	W. Feijt	P.L. Raia
L. Bastiaens	M.W. Feijt	L. Rammers
M. Bastiaens	V. Gebhardt	J. Sijben
H. Bastiaens - Darding	J. Groeneweg	P.P.W.J. Snijders - Kluts
T.W.C. Beckers	M. Groeneweg	A.S.F. Spronck - Vroemen
N.W.D. Beckers	H. Habets	J.A.S. Stevens
H. van den Boorn	L.J.E. Hameleers	G.P.M. Theunissen
M. Borgignons	W.J.J. de la Haye	P.M.J.I. Thijssens
J. Bronswaar	F. Hertogen	P.M.J. Thijssens
E.B.G. Broux	W.T. Hertogen	P.J. Thijssens
A. Cauberg - Vandenboorn	G.M.N. Hesemans	R.P.M.J. Thimister
M. Caubergh	L.H.M. Hesemans	C.C. van Thor
R.J.E. Close	W.S.M. Hesemans	L.L. Tillie
C.L.J.M. Close	M.C.P. Hogenboom	L. Vandenboorn
M.A.G. Corsius	J.A.H. Hogenboom	M. Vievermans
J. van Dam	N.G.J. Hogenboom	J.J.A. Vliegen
H.W.P. Darding	T.G.A. Hogenboom	A. van Vlodrop - Mares
J.W.P. Darding	P. Hogenboom	J.J.M. Vrancken
R. Dear	J.P. Hogenboom	G.P.J. van Weert
Depondt Fiberworld BV	I.P.J. Huisman - Eijssen	R.P.L. van Weert
H. Dieteren - Franssen	W.H.Y. Hul	M.N.G. van Weert
H. Doms	A.E.M.L. Knaapen	R.G.M. van Weert
J.P. van Dongen	A.G.W. Koumans	H. Weltens
J. Dritty	M. Meertens - Caberg	J. van Wensveen
J.J.H.M. Duijsinx	F.M. Menten	L.A.A. Willems
L.R. van Duurling	W.G.A. Moors	G.G.A. Willemsen
V.H.M. Eggen	M.P. Nicolaes - Hertogen	R.J.J. van der Zee
M.G.H. Eggen - Nelissen	E. Niesten	L. van der Zee
G. Eijssen	L.J.J. Paulissen	

Evelyne heeft naast het maken van muziek nog drie grote hobby's namelijk wandelen, knuffelberen en carnaval vieren.

Wandelen deed ze onder meer in Engeland, Turkije en een aantal andere landen. Al wandelend is ze ook in de armen van haar man Léon te recht gekomen.

Met knuffels heeft ze iets bijzonders aldus zeer betrouwbare bronnen en het carnaval vieren zit haar in het bloed.

### **Léon van Duurling**

Ook iemand op wie nimmer tevergeefs een beroep wordt gedaan.



Léon is door zijn huwelijk met Karin in een echt blauw nest te recht gekomen. Hem werd geen keus gelaten. Met iemand uit een Blouwe familie trouwen en in Wolder komen wonen betekent per definitie dat je er niet aan ontkomt om de belangen van de Blouw mee te helpen behartigen. Léon is lid van de vaandelafdeling, maar hij doet veel meer voor de harmonie. Het is een algemeen bekend verschijnsel dat de leden van nagenoeg iedere vereniging de handen uit de mouwen moeten steken om extra inkomsten te verwerven teneinde hun vereniging "draaiende" te houden. Wanneer wij als harmonie extra revenuen kunnen krijgen door inzet van vrijwilligers bij grote evenementen – denk maar eens aan Jumping Indoor Maastricht, Preuvenemint, Ronde van Wolder, Pinkpop enz. - om hand- en spandiensten te verrichten, dan hoeven we Léon niet

eens te vragen. Die is er gewoon.

Datzelfde geldt ook voor andere zaken, zoals bv het vervoer van het instrumentarium bij concerten van de drumband en het slagwerk van het harmonieorkest. Wanneer het gaat om concoursdeelname is er een nog grotere druk op de mensen die voor het vervoer zorgen. Voor hem geen punt.

De organisatie van het jaarlijks jeugdkamp vraagt inzet van menskracht. Hij is er bij!

Tijdens het afgelopen open luchtconcert op de speelplaats van de basisschool mocht er best wat meer beschutting tegen de zon zijn. Wie zorgde eigener beweging vlak voor aanvang van het concert nog voor het opzetten van een ruime partytent? Onze Léon.

Hij is bijzonder trots op zijn harmonie. Niets is voor hem te veel en hij weet zich daarbij volledig gesteund door het thuisfront. Léon is een echte levensgenieter. Hij werkt graag in zijn bloementuin, houdt van lekker eten en een goed glas bier versmaadt hij ook niet. Maar hij kan ook genieten van op vakantie gaan en het liefst doet hij dat met een camper.

### **Patricia Snijders-Kluts**

Patricia trad 25 jaar geleden toe tot de Blouw van Wolder. Het kon ook niet anders, want de familie



Kluts is sinds de oprichting van de Blouw zeer nauw verbonden met onze harmonie.

Na haar solfège-opleiding ging ze dwarsfluit spelen, een instrument dat ze nog steeds met verve hanteert. Zij is ambitieus en gedreven, een spontane meid die binnen de harmonie vele vrienden

en vriendinnen heeft. Naast het maken van muziek heeft zij bloemschikken als hobby en daar kan ze heel goed mee uit de voeten. De zaterdag vormt een aparte dag in de week voor Patricia. Als je haar dan moet hebben, hoef je maar naar de stad te gaan en jawel hoor, dan zie je haar samen met Raoul – ook een beetje een jatskont – en Femke, hun dochter, winkel in winkel uit lopen. Als het dan tijd is richting Geulle te vertrekken mag Raoul alles meesjouwen.

Overigens is Raoul geen onbekende binnen het Wilhelminagebeuren, want hij is reeds 10 jaar lid van cv de Blouwe.

Onlangs heeft Patricia een cursus fotografie gevolgd en dus weet ze ook hoe ze een aardig plaatje kan schieten.

Kamperen zit in de familie en dus komt iedere vakantie de caravan uit de stalling om gedurende enkele weken van rust en natuur op een camping te genieten. En als het maar even kan, regelt ze het zo dat in diezelfde tijd ook de rest van de familie met de caravan op die camping arriveert. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

In haar dagelijks leven is Patricia Praktijkmanager bij Gezondheidscentrum Neerbeek.

Waar we het nog niet over hebben gehad is de onafscheidelijke viervoeter Beau. Die gaat nagenoeg overal mee en die weet precies dat hij op vrijdag steeds richting Wolder gaat waar hij verwend wordt door (o)ma Annie.

### **Henk Kluts**

We gaan van dochter naar pa en belanden zo in de regionen waar de gouden jubilaris van dit jaar, Henk Kluts, verblijft. Henk herdenkt dit jaar zijn vijftigjarig lidmaatschap van onze harmonie.



We hebben het reeds bij zijn dochter Patricia aangestipt, hij stamt uit een Wolderse familie die sinds de oprichting in 1908 hechte banden met harmonie Wilhelmina heeft. Het is dan ook geenszins verwonderlijk dat zijn dochter en zoon reeds jarenlang actief lid zijn van de harmonie, terwijl Vivian - de partner van zijn zoon – ook reeds een aantal jaren als muzikante de gelederen van onze harmonie versterkt.

In het begin van zijn muzikale carrière heeft hij klarinet, sax-alt en sax-bariton gespeeld om vervolgens over te stappen naar de trombone-groep waar hij nu al meer dan 40 jaar deel van uitmaakt. In die trombone-groep speelde destijds ook zijn vader.

Jarenlang was hij lid van de Blaue Jäger en tegenwoordig versterkt hij ook nog de gelederen van het Seniorenorkest waar hij elke dinsdagmorgen trouw gaat repeteren.

Vanuit zijn voormalige werkring bij Essent NV heeft hij voor harmonie Wilhelmina een netwerk van zusterverenigingen opgebouwd, waarvan het bestuur ontzettend graag gebruik maakt voor het geven van concerten. Hij is een fanatieke Blouwe die de ontwikkelingen binnen het totale harmoniegebeuren met grote belangstelling volgt.

Hij gaat evenals de rest van de familie graag op vakantie met de caravan. Sinds hij niet meer actief deelneemt aan het arbeidsproces, is hij geheel onvrijwillig gebombardeerd tot chef-uitvoering projecten Geulle. Nee, geen chef die toezicht op de uitvoering houdt, maar de man die het werk daadwerkelijk verricht.

# Agenda

Zie voor een actueel overzicht:  
<http://www.harmoniewilhelmina.nl/>  
onder het kopje activiteiten.



<b>Okt</b>		
Zo 17 Okt	14:30 u	Wijnproeven in Harmonie Zaal HW
Zo 31 Okt	9:30 u	Wandeltocht en concert jeugdHarmonie
<b>Nov</b>		
zo 07	9:30 u	Jubilarissenfeest
za 13	19:00 u	Concert in de Sint Janskerk aan het Vrijthof met fanfare St. Gertrudis uit Sint Geertruid
wo 17 t/m zo 21		Werkzaamheden JIM
zo 21	14:00 u	Kienen Supportsvereniging
zo 28	nmb	Adventconcert door ensemble i.s.m. St. Caeciliakoor Wolder ovb
<b>Dec</b>		
zo 19	nmb	Kerstconcert in de kerk van Wolder
vr 24	22:30 u	Opluisteren Kerstviering in Kerk Wolder
zo 26	09:30 u	Opluisteren Eucharistieviering 2e Kerstdag in Kerk Wolder
<b>jan-11</b>		
zo 09	11:30 u	Nieuwjaarsconcert door jeugdorkest en jeugddrumband
<b>feb-11</b>		
za 12	20:00 u	Carnavalsbal

U begrijpt het al: hij is de man die bij zoon en dochter thuis ingrijpende klussen voor zijn rekening neemt en dat ontlokte hem onlangs de uitspraak: “iech hōb noe nog minder tied es wie iech nog aon ’t werrek waar”. Vraagt hij zich ook nog af hoe dat komt!

Is hij niet in Geulle dan is hij bezig in en om zijn huis in de Lammergierstraat. De tuin moet er altijd piekfijn uitzien en als hij een keer bij toeval niets te maken of te repareren heeft, dan gaat hij computeren en ook daar staat hij zijn mannetje. Word, Excel, internet, e-mail, PowerPoint, adobe reader, media player, noem maar op, hij weet er alles van.

We komen bij degenen die 60 jaar de blauwe kleuren van Wolder verdedigen en ontmoeten daar achtereenvolgens

### **Pierre Bastiaens**



Pierre werd bij zijn aantreden als lid van onze harmonie ingedeeld bij de hoorngroep, een onderdeel dat hij meer dan 50 jaar trouw is gebleven. Binnen die groep vervulde hij een voorbeeldfunctie en was hij aanspreekpunt voor de overige hoornblazers. Na zijn terugtreden als actief muzikant werd hij benoemd tot ere-lid, een benoeming die hij absoluut verdiende. Naast zijn bijdrage aan het harmoniegebeuren als muzikant was en is hij ook nog op andere terreinen voor de harmonie actief.

Sinds 1960 is hij de man op wie steevast een beroep wordt gedaan wanneer een pupiter, archiefkast, schellenboom en noem maar op aan reparatie toe is. Vakkundig zorgt Pierre ervoor dat alles zo spoedig mogelijk weer in een goede staat verkeert. De harmonie kan steevast een beroep op hem doen. Hij staat altijd gereed om te helpen. De tijden veranderen en velen van ons weten zich nog de tijd te herinneren van de wekelijkse of maandelijks loonzakjes. Je loon via de bank krijgen was er niet bij. Nee, gewoon in het handje.

Dat betekende ook voor onze penningmeester een contante inning van het contributiegeld. Maar de penningmeester had daarbij hulp gezocht in de persoon van Pierre. Vijfentwintig jaar lang had hij de eer en het genoegen om maandelijks de “contant betalende” aan te klampen en te zorgen dat de penningmeester hun contributie in de boeken kon bijschrijven. In 1995 gaf de laatste “contant betaler” zich ook gewonnen en ging ook hij via de automatische overschrijving zijn contributie voldoen.

Gevolg: Pierre was zijn “baan” kwijt.

Als compensatie voor dat verlies heeft het bestuur hem enkele jaren geleden ingelijfd bij het team dat belast is met het ophalen van oud papier. Hij moet toch wat te doen hebben!

De grote hobby van Pierre is tuinieren. Achter zijn huis heeft hij een grote moestuin en omdat die tuin in zijn ogen niet groot genoeg is bewerkt hij ook nog een ander stuk grond waar hij allerlei groenten teelt. Wat hij met al die groenten doet? Het antwoord op die vraag is simpel: de mensen van de Pletzersstraat moeten toch ook eten. Hoeven niet de deur uit, gewoon gratis thuis bezorgd.

Pierre is iemand met een grote sociaal maatschappelijke betrokkenheid. Langdurige zieken en ouderen die om hulp verlegen zitten mogen op zijn belangstelling en inzet rekenen.

### **Harrie Beerts**



Begin 1950 kwam Harrie als 9 jarige de gelederen van de Blouwe van Wolder versterken.

Hij werd lid van de klarinetgroep en al spoedig voelde hij zich binnen die groep als een vis in het water. Dat instrument was hem op het lijf geschreven en zijn muzikale ster begon te rijzen. Hij ging lessen volgen aan de stedelijke muziekschool en vervolgde zijn muziekstudie aan het Maastrichts

Conservatorium. Binnen de harmonie had hij inmiddels met veel inzet en enthousiasme de opleiding van de klarinetleerlingen ter hand genomen en dat deed hij tot 1994, meer dan 30 jaar. Hij was een uitstekend leermeester, maar hij gaf de leerlingen geen kans om de kantjes ervan af lopen. Hij wilde resultaat zien. Ook buiten de harmonie verzorgde hij de opleiding van klarinettenisten. Zijn naam en faam was bekend binnen de Limburgse muziekwereld. Begin jaren 90 trad hij in de luwte van het harmoniegebeuren omdat zijn hoofdfunctie bij het Limburgs Symfonie Orkest te veel tijd ging vragen. Niettemin bleef zijn betrokkenheid bij het Wilhelminagebeuren in stand. In 2001 gaf hij te kennen de harmonie weer als actief muzikant te komen versterken omdat zijn pre-pensioen in zicht kwam. En zo geschiedde. Hij was nauwelijks terug binnen de klarinetgroep of het bestuur deed een beroep op hem om bij verhindering van de dirigent de wekelijkse repetitie te verzorgen. Hij deed dat met grote inzet en betrokkenheid.

Die inzet en betrokkenheid bleken met name tijdens de voorbereiding van de deelname aan het WMC 2005 toen hij van de ene op de andere dag de muzikale leiding van het korps moest overnemen, in afwachting van de aanstelling van een nieuwe dirigent. Hij heeft dat op een uitstekende manier gedaan. Harrie is ook ondersteunend lid van het team dat maandelijks oud papier ophaalt. Hij heeft een aantal eigen inzamelingsadressen en zorgt ervoor dat het oud papier, dat anders gewoon in de openbare containers terecht zou komen, in de perswagens voor de harmonie komt. Hij gaat graag op vakantie - Frankrijk en Spanje zijn voor hem favorieten, maar Amerika is hem ook niet vreemd - en hij kan hele verhalen vertellen over de steden die hij bezocht heeft. Cultuur en historie hebben zijn voornaamste belangstelling, maar uit zijn verhalen kun je afleiden dat hij ook het culinaire aspect van een vakantie niet vergeet. Hij weet van het leven te genieten.

### **Nico Hogenboom**

Nico kwam eind 1949 bij de Blouw van Wolder. Hij startte als muzikant bij de bariton-groep en stapte



na enige tijd over naar de basgroep en bleef tot op de dag van vandaag de bas trouw. Hij was jarenlang lid van de Blaue Jäger en die mist hij nog altijd. Toen de beslissing viel om te stoppen met de Blaue Jäger deed hem dat pijn in het hart. Hij was daaraan verknocht: gezelligheid, onderlinge vriendschap, mensen amuseren en de harmonie promoten, waren de uitgangspunten voor de leden. Hij heeft dat gemis inmiddels ruimschoots gecompenseerd. Nico is jong van hart en geest gebleven en een bewijs hiervan is dat hij ondanks zijn leeftijd het jeugdorkest Joonk

Blouw vol overgave ondersteunt.

Hij vindt het prachtig dat we een groot jeugdorkest hebben, want daaruit blijkt dat de heel veel jeugdige personen belangstelling hebben voor het maken van muziek bij onze harmonie. Hij is daar bijzonder trots op, en terecht!

Nico is iemand die altijd en overal paraat staat voor de harmonie. Mensen zoals hij dragen de vereniging. Bij nacht en ontij kan een beroep op hem gedaan worden; hij is er. Hij is een van die dragende en drijvende krachten binnen de vereniging, die er voor zorgen dat de Blouw haar nadrukkelijke plaats binnen de Wolderse gemeenschap kan blijven innemen. Gelukkig weet hij zich in het gezelschap van vele andere Blouwen en ook dat stimuleert hem.

Hij kent de hartslag van de Blouw, hij signaleert ontwikkelingen en draagt waar mogelijk oplossingen aan. Hij vervult een voorbeeldfunctie en dat siert hem.

Doodongelukkig voelde hij zich vorig jaar toen hij vlak voor de deelname aan het WMC plotseling ziek werd en een ziekenhuisopname noodzakelijk was. Hij zag het WMC al zich voorbijgaan. Waren al die repetities en partijrepetities dan voor niets geweest? Hij ging niet bij de pakken neerzitten – anders gezegd hij zorgde ervoor dat de behandelend specialist hem heel snel naar huis kon sturen om daar verder op te knappen. Het herstel in Wolder deed wonderen, want hij kon mee naar Kerkrade en daar was hij heel blij om.



Hij maakt ook deel uit van het team dat zorgt voor de inzameling van oud papier ten bate van de harmonie.

Nico is een stille kracht met een filosofisch levensdevies: “koester wat je hebt, pas als je iets niet meer hebt, ga je waarderen wat je hebt gehad.....”

Om over na te denken.

Last but not least..

### **Math Paulissen**



Math - of zoals u wilt Jeu – (iedereen weet over wie we het hebben) Paulissen deelt 60 jaar het wel en wee van onze harmonie. Hoewel hij reeds jaren in Heer woont, is hij Wolder steeds trouw gebleven. In het belang van Wolder was en is hem geen inspanning te veel. De Wolderse gemeenschap en met name de Blouwe liggen hem na aan het hart.

Begin 1950 trad Math toe tot de harmonie. Als eerste instrument kreeg hij een piston, maar die ruilde hij na enig tijd in voor een instrument van grotere afmeting, namelijk een bas. Jarenlang vormde hij met Nico Hogenboom de kern van de basgroep. Ook Math was een fanatiek lid en drijvende kracht van de Blaue Jäger. In de jaren 1957-1958 was hij een van de initiërende krachten om te komen tot het formeren van een zgn. jeugdkapel, de latere Blaue Jäger.

Geruime tijd maakte hij deel uit van de contactgroep en zijn inbreng in die groep werd hogelijk gewaardeerd. Met name in situaties dat knelpunten moesten worden opgelost, werd ook zijn visie duidelijk betrokken bij mogelijke oplossingsrichtingen.

Veel plezier beleefde Math aan de talrijke buitenlandse (concert)reizen die in de jaren 1970-1990 werden gemaakt. Hij was er altijd bij en het bier dat vóór de terugreis aan een “smaakproef” werd onderworpen, smaakte overal anders. Dat deed er niet toe, als het maar lekker was.

Hij is een gezellige verteller. Nu nog weet hij vele anekdotes te vertellen over die reizen en de opluistering van vele optochten. En meestal komen dan steeds dezelfde namen ten tonele en weet je snel genoeg wat hij en zijn kompanen destijds daadwerkelijk hebben uitgespookt. Math stond en staat niet graag in de belangstelling. Voor hem hoeft het niet, want hij vindt volle inzet voor een vereniging die je na aan het hart ligt, de gewoonste zaak van de wereld. Waar hij kan, steekt hij nog steeds een helpende hand toe. Hij is een van de mensen die binnen de vereniging steun en toeverlaat waren/zijn, een van de sjuowers van het eerste tot het laatste uur, een drijvende kracht, iemand die altijd en overal paraat staat ter wille van de harmonie. Hij is hiervan een sprekend voorbeeld.

Onlosmakelijk was Math ook verbonden met het eens zo roemruchte en veel gevraagde PLEM-orkest.

Hij was een fanatiek lid van dat orkest. Ook dat waren nog eens tijden...

Lichamelijk ongemak was enkele jaren geleden de oorzaak dat hij als actief muzikant moest terugtreden. Vanwege zijn vele verdiensten voor de harmonie werd destijds zeer terecht tot ere-lid benoemd

Vanaf deze plaats een bijzonder hartelijk proficiat aan al onze jubilarissen en niet te vergeten hun partners. Het feit dat we op 7 november zoveel “Wilhelmina-jaren” mogen memoreren, betekent nadrukkelijk een grote betrokkenheid van het thuisfront. Daar zijn we trots op. Zonder die enthousiaste en betrokken medewerking en ondersteuning van ieder's thuisfront is zoveel jaar lidmaatschap niet haalbaar. Wij zijn eenieder daarvoor bijzonder erkentelijk.

# Wijn proeverij

Zondag 17 oktober organiseert de supportersvereniging een wijnproeverij in onze Harmoniezaal , Tongerseweg 400.

**Aanvang: 14.00 uur einde: 17.00**



Onze huisslijter, John Hogenboom, heeft heerlijke wijnen voor u uitgezocht met het oog op de komende feestdagen. Wij nodigen u dan ook van harte uit om aan deze gezellige proeverij deel te nemen. Voor de prijs van €6.50 bieden wij u deze middag een tiental heerlijke wijnen aan. Deze mag u natuurlijk allemaal bestellen, maar door te proeven, kunt u zelf een selectie maken, welke wijnen u het beste bevallen. Tevens zullen wij u bij deze lekkere wijnen een menu suggestie maken, misschien doet u hier nog leuke

ideeën op .Uw bestelling wordt het weekeinde voor de kerst bij u thuis afgeleverd. Dit doen wij na telefonisch afspraak met u te hebben gemaakt.

Wij hopen van harte u deze zondagmiddag te mogen begroeten.

**Voorzitter Supportersvereniging,**  
Harrie van den Boorn

**FOTO's jeugdkamp zie website harmonie wilhelmina**

## Wandeltocht en concert jeugdharmonie

Zondag 31 oktober organiseert de supportersvereniging een wandeltocht gecombineerd met een concert van onze jeugdharmonie.

Onze jeugdharmonie gaat dan samen met een nog nader te noemen jeugdharmonie in de ochtend gezamenlijk repeteren. Na de repetitie gaan zij samen aan de lunch, waarna er een wandeltocht wordt gelopen.

Iedereen die Harmonie Wilhelmina een warm hart toedraagt en verder iedereen die het leuk vindt om te wandelen, nodigen wij uit om zich om 12.30 uur in de café Aajd Vroenhoven in te schrijven. Het wordt een leuke wandeling, waaraan ook de andere deelnemende vereniging zal deelnemen. Uiteraard zullen de vlaai en koffie hier niet ontbreken.

Na de wandeltocht zullen beide jeugdharmonieën een concert geven van elk 20 minuten, waarna zij gezamenlijk zullen optreden met de 's morgens ingestudeerde stukken.

Als u niet kunt wandelen maar wel wilt komen luisteren naar het concert, verwachten wij u om 15.30 in de zaal.

De middag zal rond 17.30 ten

Wij hopen op een gezellige



einde zijn.

opkomst!!

# VERJAARDAGEN



## OKTOBER

- 02. Neville Senten
- 03. Yentl Prop
- 04. Michel Knaapen
- 05. Evelyne van Dam
- 06. Maurice Borgignons
- 11. Pierre Bastiaens
- 11. Giel Eijssen
- 12. Bram Hogenboom
- 14. Chris Smael
- 16. Wim Hesemans
- 17. Natan Kamperman
- 19. Arnaut Corsius
- 19. Francien van Weert
- 31. Victor Knubben

## NOVEMBER

- 04. Marco Senten
- 07. Dave Braeken
- 07. Marco Ernenst
- 08. Jean-Marie Willems
- 09. Jeroen Duijsinx
- 12. Arno Beerts
- 17. Giscard Hamers
- 17. Math Paulissen
- 19. Nico Beckers
- 25. Lenie van Dam
- 28. Wessel Thimister

## DECEMBER

- 01. Laura Hogenboom
- 03. Mo Menten
- 04. John Duijsinx
- 07. Iris Bannier
- 08. Simon Verkijk
- 09. Remco Corsius
- 09. Mat van Weert
- 10. Sterre Mom
- 13. Harrie Beerts
- 16. Ignace Willems
- 18. Leo Meertens
- 18. Esther Smael
- 28. Jan Dinjens
- 28. Jan Haasnoot

