



'T BLOUW KALLEPINGSKE

Verenigingsblad van Harmonie Wilhelmina,
Wolder Maastricht

jaargang 25

2009

aflevering 2

In dit nummer:

Onderwerp Waaaat Ed Prins??!!

Blouw Stiechting Bedaankde häör Begunstigers

Nieuwe leden

Voorspeelmiddag

Even voorstellen de Vaandel afdeling

In memoriam Polly van Weert

Fanfarezaal Vroenhoven

Sleuteloverdracht

Agenda

Verjaardagen

't Blouw Kallepingske is een driemaandelijkse uitgave voor de leden van Harmonie Wilhelmina uit Wolder, Maastricht. De redactie bestaat uit: Harrie van den Boorn, Julien Daenen, Jolanda Doms, Harrie Darding, Giel Eijssen, Marc Hogenboom. Al uw reacties of suggesties op deze uitgave kunt u richten aan het redactieadres: 't Blouw Kallepingske p.a. Redemptielaan 11 C, 6213 JC Maastricht of via E-mail: kallepingske@harmoniewilhelmina.nl
Harmonie Wilhelmina op internet: <http://www.harmoniewilhelmina.nl>

In memoriam Polly van Weert

Op 15 januari jl. overleed – 95 jaar oud – Polly van Weert, erebestuurslid van onze harmonie.
De Blouw van Wolder ontviel die dag haar nestor.

Jarenlang heeft Polly deel uitgemaakt van onze harmonie. Begonnen als actief muzikant op klarinet stapte hij over naar het bestuur en toen hij de tachtigjarige leeftijd had bereikt, vond hij het bestuurlijk werk genoeg geweest en werd hij erebestuurslid. Maar ook toen volgde hij het wel en wee van de Blouwe op de voet. Door die betrokkenheid bestendigde hij de rol die de familie van Weert vele jaren heeft vervuld in het honderd jarig bestaan van de Blouw van Wolder. Zijn broer Pierre was jarenlang voorzitter van onze harmonie en ook nu nog is de naam van Weert nadrukkelijk verbonden aan harmonie Wilhelmina Wolder. Polly genoot van onze muziek, hetgeen op 30 november jl nog eens bevestigd werd toen onze jeugdharmonie in Campagne een concert verzorgde.

Hij werd in 1913 geboren in Wolder, de toenmalige hoofdkern van de tot 1920 zelfstandige gemeente Oud-Vroenhoven. Hij was er trots op een geboren en getogen Woldenaar te zijn. Door zijn werk in de bakkerij in de Pletzersstraat kwam hij met velen in Wolder in aanraking. Hij vertoefde graag onder de mensen en wist veel wat er zich in Wolder afspeelde. Hij kende Wolder en Wolder kende hem.

Het was dan ook geenszins verwonderlijk dat hij binnen de harmonie met iedereen heel goed kon opschieten. Hij was een plezierig mens.

Toen de muzikale leiding van onze harmonie destijds overging in handen van wijlen Nic Dieteren was hij een

van de mensen die het halen en brengen van en naar het station van de nieuwe dirigent op zich nam. Hij had immers een sjieke grote auto en de dirigent moest toch zo snel mogelijk in Wolder komen en 's-avonds weer terug naar Schinnen. Autorijden was een grote hobby van hem. Tot op hoge leeftijd zat hij achter het stuur.

Waar hij ook voor zorgde was het aan de man of vrouw brengen van donateurskaarten. Hij deed dat jarenlang met wijlen Eduard Klomp. Ieder jaar in oktober trokken beiden de agenda om te zien wie ze op een bepaalde middag in Wolder zouden bezoeken, want voor een dergelijk bezoek ruimden zij vooraf de nodige tijd in. Even aanbellen of kloppen en na ontvangst van de donatie weggevoerd was er niet bij. De achterban uitvoerig informeren over de harmonie, luisteren naar wat diezelfde achterban bezig hield, was in hun ogen zeer belangrijk. En dat is het ook. Tijd mocht dan absoluut geen rol spelen. Het verhaal wil dat zij dan tegen de avond huiswaarts keerden, niet exact wetende hoe groot de donatie was, maar wel wetende dat de betrokken donateur zijn voorraad jonge klare diende aan te vullen. Polly wist te genieten van de geneugten des levens en hij heeft dat tot op hoge leeftijd mogen doen.

Op dinsdag 20 januari jl. hebben we Polly tijdens de uitvaartdienst in de parochiekerk van Wolder de laatste eer bewezen. Wij wensen de familie van Weert van harte toe dat de vele kostbare herinneringen die Polly ongetwijfeld bij haar achterlaat, een bron van kracht en troost mogen zijn om het verlies van vader, schoonvader, opa en overgrootvader te dragen.

Moge Polly thans rusten in Gods vrede.

GE

“BLOUW” STIECHTING BEDAANKDE HÄÖR BEGUNSTIGERS

Tijdens een zeer geslaagd samenzijn heeft de beheerder van onze harmoniezaal, de Stichting Gemeenschapshuis “Oud-Vroenhoven” op zondag 8 maart j.l. voor de vijfde keer in haar bestaan op een speciale manier blijk gegeven van haar bijzondere waardering voor de vele sympathisanten, die haar werk reeds jarenlang financieel ondersteunen met een maandelijkse bijdrage. U weet ongetwijfeld reeds over wie we het hebben: de zgn. “Club van 100”. Na de ontvangst en een uiteenzetting door de Stichtingsvoorzitter over het belang van deze jaarlijkse donatie, juist in deze, met name ook voor de verhuur van horecapanden, onzekere tijden, werden de genodigden verrast met een uitstekend verzorgde brunch. Verantwoordelijk hiervoor was Dave van Dongen, de huurder/exploitant van de “Blouwe Zaol” en zijn team. Chapeau! Dave heeft hiermee nadrukkelijk zijn visitekaartje afgegeven voor de uitstraling van onze verenigingsaccommodatie als locatie voor feesten en partijen. Alvorens het dessert “vrij te geven” had het bestuur nog een “pittige” verrassing in de vorm van onze Ulestratense vriend Gilbert Petit, die een kostelijke buut verzorgde als een (knuffel) AllochTOON en daarbij en passant nog een aantal gasten op de korrel nam.



Al met al een zeer geslaagde feestelijke bijeenkomst, die geheel in het teken stond van grote waardering voor al die mensen, die naast een ondersteuning van de muzikaliteit van de “Blouwe vaan Wolder” ook de kwaliteit van het verenigingsgebouw daarin willen betrekken.

In haar verantwoording over de besteding van deze jaarlijkse bijdrage is vanuit de Stichting aan de hand van een aantal voorbeelden, die niet in de laatste plaats te maken hebben met gewijzigde wet- en regelgeving, inzicht gegeven in de vaak grote uitgavenposten, die gemoeid zijn met het voldoen aan de nieuwste regels en dat in een tijd, dat de horecaondernemers niet (meer) in de rij staan om de exploitatie over te nemen.

Onderstreept is dan ook, dat het uitermate belangrijk is, dat de Stichting zich blijvend omringd weet door een groep van sympathisanten/begunstigers om ook in de toekomst een gezonde exploitatie te garanderen. Kortom, de stichting wil bijzonder graag de nodige aanwas verwelkomen. Geïnteresseerden voor een lidmaatschap voor 5 euro per maand van deze zgn. “Club van 100” zijn dan ook van harte uitgenodigd om aanvullende informatie in te winnen, dan wel zich als lid aan te melden bij de penningmeester van Harmonie en Stichting, de heer Willie Peeters, telefoon 043 – 3475627.

Nog beter is dat u gewoon onderstaand strookje invult en afgeeft bij de heer Peeters, Tongerseweg 332A. U doet hiermee de stichting en de harmonie een bijzonder groot plezier. Tijdens de volgende feestelijke bijeenkomst van de “Club van 100” hoopt het stichtingsbestuur ook u te mogen begroeten.

Voor uw positieve reactie zeg ik nu reeds heel hartelijk dank.

Lou van der Zee, voorzitter stichting Gemeenschapshuis Oud-Vroenhoven.

Lidmaatschap Club van 100

Ondergetekende

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

wil graag lid worden van de zgn “Club van 100” van Harmonie Wilhelmina Wolder en gaat akkoord met een maandelijkse automatische afschrijving van € 5,00 van zijn/haar rekening

..... (reknr. invullen svp)

Datum

Handtekening

✂

Sleuteloverdracht.

Zoals u wellicht allen zult weten, werd de sleuteloverdracht op het stadhuis, al sinds jaar en dag, door onze “Blauen Jäger” verzorgd. Een traditie welke totaal een slordige 50 jaar heeft dit geduurd.

Op muzikale wijze werden de grappen en grollen van de diverse burgemeesters, muzikaal omlijst door onze muzikanten.

Welnu, in 2008 heeft het laatste optreden aldaar plaats gevonden.

Toen in november 2003, de Blauen Jäger besloten te stoppen, werd dit gezelschap gevraagd om de sleuteloverdracht gewoon te blijven doen.

Onder leiding van Tom Lamers heeft dit dus nog enkele jaren geduurd, maar de organisatie wilde vernieuwen en onze jongens werden bedankt. De manier waarop onze

mannen werden bedankt, ging niet helemaal zo als dat zou moeten gaan, zeker gezien de staat van dienst, maar een en ander werd door onze burgemeester G. Leers op een mooie manier recht gezet.

De heren werden op vrijdagmiddag voor carnaval ontboden op het stadhuis, alwaar zij door dhr. Leers werden getrakteerd op een bijzonder mooie toespraak. Onze stadsprins, Prins Patrick I was ook daarbij aanwezig. Gezien het uur, dat men op het stadhuis moest komen, waren er toch enkele afmeldingen, maar ik verzeker u dat de daar aanwezigen zichtbaar hebben genoten van de daar verkregen aandacht.

Mijnheer Leers, Bedankt voor de mooie woorden en wat onze mannen betreft, jullie mogen trots zijn, dat jullie het "Blouwe Muzikale Hart", daar een halve eeuw hebben mogen uitdragen.



Chapeaux...

Nieuwe Leden/Leerlingen

Met ingang van het nieuwe jaar hebben we ons weer mogen verheugen op een behoorlijk aantal nieuwe leden. Graag stellen we ze even aan u voor.

In het orkest hebben we Jan Daenen en Maurice Verbong mogen verwelkomen in de trompetgroep en is Els Vanhoutte aangeschoven bij de klarinetten. Wilfried Muré is lid geworden van de vaandelgroep.

De jaarlijkse open repetitie en de primeur van de majoretten workshop zijn dit jaar beiden succesvol verlopen. Zo is Ninon Biever onze majorettegroep komen versterken. De nieuwe Spelen met Muziek groep is van start gegaan met 10 nieuwe leden: Xander Bouvrie, Tim Colson, Claire Hermsen, Charlotte Hommes, Micha Jansen, Koen van der Maat, Sasha Muré, Robin Schoonbrood, Sten Schoonbrood en Chris Smael.

En dan zijn er nog twee dames die al jaren lid zijn bij de majoretten, namelijk Daisy Muré en Cindy van Duurling, begonnen met klarinetles.

We wensen de nieuwe leerlingen heel veel succes met hun opleiding en alle nieuwe leden ontzettend veel plezier bij onze club.

Even voorstellen

De Vaandel afdeling;

De meeste onder jullie zullen wel weten wat de vaandelafdeling zo onder meer doet, maar wij willen ons toch even voorstellen voor de mensen die dit nog niet weten.

Het vaandel (ook wel drapeau genoemd) is binnen de harmonie de herkenning van het korps, de mensen die staan te kijken kunnen dan al van ver zien welke harmonie of welk korps er aankomt.

Binnen de vaandelafdeling, welke bestaat uit John Stevens, Leon van Duurling, Jeroen Ernenst, Ron van Hinsberg, Ber Hesemans, Marco Senten, Jolanda

Doms(reserve) Herman Doms en ons nieuwe lid Willie Muré, gaan normaal gesproken het vaandel de twee schellenbomen (je weet wel die grote blinkende dingen met die belletjes) en drie of vier vlaggen mee.

Dat dit niet het enige is wat de vaandel afdeling doet is natuurlijk begrijpelijk, want zo vaak gaan we nu ook weer niet de straat op. De vaandelafdeling is ook de werkgroep voor het verplaatsen van instrumentarium naar de diverse optredens. Zonder deze mensen, en natuurlijk diverse andere mensen die nauw betrokken zijn bij onze harmonie, zouden jullie dit zelf moeten doen en dat is natuurlijk niet zo'n leuk werk vlak voor een optreden of concert waar de spanning toch al wat hoger ligt.

Dus men kan zeggen dat de vaandelafdeling ook een beetje het logistieke hart van de vereniging is. Onlangs werd de aanhanger van Marco Ernenst omgebouwd tot koninklijk vervoermiddel voor onze drapeau, de schellenbomen en de vlaggen. Dit is natuurlijk ook gedaan door mensen van de vaandelafdeling, te weten John Stevens, Marco Ernenst en onze meesterlasser en rots in de branding daar waar het reparaties voor de harmonie betreft, Pierre Bastiaens.

Het materiaal dat meegaat is natuurlijk ook onderhevig aan slijtage en ook daar speelt de vaandelafdeling een grote rol in. Enkele weken geleden werden de schellenbomen voorzien van een nieuwe chroomlaag. Dat dit geen gemakkelijk karwei was kan John Stevens wel bevestigen. Er moesten heel wat belletjes worden verwijderd en naderhand ook weer worden bevestigd. Dit was een aanslag op de vingers en nagels van John.

De schellenbomen dateren van het jaar 1951 en waren (nadat ook al eens de stelen werden vernieuwd omdat deze door de tand des tijds scheef waren getrokken) toe aan een opknapbeurt. Omdat deze ook een herkenning zijn voor onze harmonie horen ze er dus altijd picobello uit te zien.

Zo zien jullie maar weer dat er binnen een afdeling meerdere dingen gebeuren dan men zich kan voorstellen. Het is niet meer zo als vroeger dat men op concours ging met één trommeltje. Tegenwoordig komen er vrachtwagens aan te pas om alles ter plaatse te krijgen, en natuurlijk ook chauffeurs, zoals onder andere John Darding, die een vrachtwagenrijbewijs hebben, want met een busje lukt dit gewoonweg niet meer.

Dus beste mensen, er staat ons weer heel wat te wachten want met het WMC in het zicht, zullen er weer heel wat uurtjes werk moeten worden verricht door de "slepers". Maar wij hebben er ook plezier in als wij zien dat dit toch wordt gewaardeerd en dit zal ook in de resultaten van onze harmonie terugkomen.

De vaandelliers.

Onderwerp: WAAAAAT.....ED PRINS??!!

Hoi Ed,

Ich woor erg verrasj wie ik vanmörge huurde des dich prins bis gewore van de BLAUWE oet Wolder.

Mer noe ich de fotoos höb gezeen weit ich des dich unne fantastische prins bis: ut pekske sjteit dich good en doe straols hielemaol

Proficiat en unne schoëne carnaval gewinsj.

Alaaf!!

groete van Christel

Dit was een van de eerste, van heel veel e-mails, die ik op kantoor heb gekregen van collega's op de maandag na mijn uitroepen op 31 Januari 2009 tot Prins Eddy1 van CV de Blouwe. Vreemd, nu ik deze laatste zin heb ingetikt, realiseer ik mij pas echt dat ik de afgelopen periode niet heb gedroomd, maar dat het echt waar is geweest, ongelooflijk.

Het begin :

De precieze datum weet ik niet meer, maar het was een zaterdag in December 2008. Ik moest nog even snelle boodschappen halen, effe snel naar de Plus op Belfort. Normaal gaat dit lekker snel, maar niet als je John D tegenkomt, dan duurt het wel wat langer, en ja hoor, bingo. Het was dus ook al duister toen ik thuiskwam. Alain, mijn zoon, vertelde mij dat er 2 heren aan de deur waren geweest van de Harmonie, maar hij wist niet wie het waren, van het Bestuur waren ze niet, dat wist hij zeker, want het waren nog jonge jongens. Mijn vrouw Ragnhild had vanuit het slaapkamerraam van Alain gekeken, en dacht dat een van hen Gerry Moors was, de andere had ze niet herkend in het donker. Misschien kwam Gerry wel vragen of hij de Kerstboom bij ons in de voortuin mocht hebben voor de verkoop. Je denkt aan van alles. Als het

belangrijk is, komen ze wel terug. Blijkbaar was het dat niet, want ik heb de dagen erna helemaal niets meer van hun gehoord. Opeens werd er op een avond gebeld, volgens mij de vrijdag erna, en ja hoor daar stond Gerry Moors voor de deur. Hij vertelde dat hij niet veel tijd had, de kinderen zaten in de auto en hij moest Brigitte gaan halen op haar werk, maar hij kwam mij wat vragen. "Je weet waar ik bij ben he ?", ja bij de Harmonie antwoordde ik, en ook bij de drumband. "Dat laatste niet meer, maar ik ben ook bij de carnavalsvereniging". Oh dat wist ik niet, maar Jeroen Ernenst heeft ons al gevraagd voor te helpen achter de bar. "Daar kom ik niet voor, ik kom vragen of je Prins wilt worden, je hoeft niet gelijk te antwoorden, bedenk je maar, ik neem wel weer contact met je op, hoi". Volgens mij heb ik even vergeten te ademen, keek Ragnhild aan, schoten samen in een lach, en kreeg een acute aanval van zenuwen. Wat overkomt mij nu dan weer. In een flits dacht ik, nee nee daar ga ik dus echt niet ja op zeggen. Maar goed, je gaat er over zitten nadenken, het kallepingske van vorig jaar erbij halen, en het verhaal van Prins Theo lezen, er samen over praten, je afvragen hoezo , met de kinderen overleggen, nog eens het kallepingske lezen , pilsje erbij, en nog een, en nog een etc. etc.

Er gaan enkele dagen voorbij, en ik moet eerlijk zeggen, we hebben het er thuis niet meer over gehad. Zelf had ik voor mij de beslissing genomen dat ik het zou gaan doen, ik wist ten slotte van rekening dat mijn gezin achter mij stond, iets wat ik wel belangrijk vond. Alleen van de hond Bonano wist ik het niet, elke keer als ik het hem vroeg, keek hij mij aan of hij wilde zeggen "wat moeten ze toch met zo een awwe gek".

Uur van de waarheid :

Enkele dagen later kreeg ik een e-mail van de kanselierij-raod, of ik thuis was, ze wilde even langskomen. “Wat ga je zeggen” vraagt Ragnhild, ik doe het. Ik had niet het idee dat Gerry Moors en Denny Kluts hadden gerekend op een nee van mij, alles was al geregeld. We hebben wat details besproken, het programma bekeken, en enkele afspraken gemaakt. Het liefst handelen ze alles in een of twee keer af, de kans dat ze gezien worden is natuurlijk groot, zeker nu oud Prins Dave Overgeef bij mij om de hoek woont. Aangezien Ragnhild en ik inmiddels hadden toegezegd dat we achter de bar kwamen werken met het carnavalsbal, en het wel erg zou opvallen als we ons nu opeens zouden afmelden, moesten we iets bedenken. Gerry vroeg aan Alain en Dinah (mijn dochter, sorry onze dochter) of zij voor stand in wilden spelen. Alain zei snel ja, Dinah moest zich hierover even bedenken.

Ondertussen :

Uiteraard was het de bedoeling dat het voor een ieder geheim bleef dat ik Prins zou worden, had hierover enkele instructies ontvangen. Vrijdagavond voor het uitroepen mocht ik mijn familie informeren, eerder niet. Na het nieuwjaarsconcert zijn we met enkele bestuursleden naar Café de Pepel gegaan, eentje drinken. Plotseling, uit het niets, vraagt Herman “wil jij dit jaar onze Prins worden”, heb ik hier gek staan, al wijzend naar mijn voorhoofd. “Ik weet genoeg” zei Herman en liep naar Ragnhild. “Proficiat”, met wat ? vraagt Ragnhild. “Ed wordt dit jaar Prins van de Blouwe”. Tjonge tjonge, heeft hij 2 glazen bier op, hij weet het zelf net een week, heeft hij zijn mond al voorbij gepraat, dacht Ragnhild op dat moment. Verder is ze er maar niet op ingegaan. Later die avond, op weg naar huis hebben



SPONSORS

Tillie Beheer BV	Maastricht
Vebege International B.V.	Maastricht
I.Demmler-Hogenboom	Mulheim a/d Ruhr
Schildersbedrijf Harry Driessens	Maastricht
L. H. Bastiaens	Maastricht
J.P. Hogenboom B.V.	Maastricht
KWH	Wolder
KPB Kieft Partners Bouwadvies	Berg en Terblijt
Theunissen Maastricht BV	Maastricht
Restaurant Mary Wong	Vroenhoven
Cafe Duivensport	Wolder
Paul Block Optiek	Vroenhoven
Kruiveld BV, S	Maastricht
Verkeersschool Johan Mulkens	Maastricht
Marcel Thijssens	Maastricht
Café de Pepel	Wolder
Van der Staay Architecten	Maastricht

we het er uiteraard wel over gehad. Heb haar verteld dat ik nergens over gesproken had, en dat dit puur giswerk was van Herman. Uiteraard heeft hij achteraf wel gelijk gehad, maar dat is een kwestie van mazzel hebben, niet-waar Herman ? Tot op de dag van uitroepen ben ik vaker geconfronteerd met mensen die wel dachten te weten dat ik Prins zou worden, o.a. Willie Peeters en Ber Hese-mans. Ook hebben we in die periode heel veel lol gehad. Zeker toen de affiches ophingen met een groot vraagteken, wie is de groette oonbekinde ?

Ik moet natuurlijk gaan oppassen dat dit verhaal niet te lang wordt, maar moet toch nog iets kwijt. De prinsenmuts was mij te klein, maar dat was geen probleem, met behulp van een scheermesje werd deze passend gemaakt door Denny. Op de vrijdag aansluitend was Prins Theo 1 bij de repetitie, en zag hem lopen met het jasje en muts. Iemand van het vaste kaartclubje vroeg hem; “enne wee weurt prins dit jaor ?” , wie ? dat weet ik niet, dacht in eerste instantie dat hij hetzelfde postuur had dan mij, want het jasje is hetzelfde, maar kijk eens als ik de muts opzet !! Deze zakte Theo dus echt tot over zijn oren. De reactie was; “oh dan wordt het John Duijsinx in ieder geval niet”.

De laatste week :

Slapen ging wat moeilijker de laatste week, en het met permissie liegen werd ook wat moeilijker. De laatste vrijdag gebeurde er nog iets raars. Kwam zoals gewoonlijk de Harmoniezaal in tijdens de wekelijkse repetitie, en daar stond de voltallige raad van elf. Ik was nog niet binnen, en er werd geroepen, “daar komt de nieuwe prins binnen”. Ben maar snel doorgelopen naar de bestuurskamer, en ben die avond ook maar vroeg naar huis gegaan.

Wat ik de op zaterdag heb gedaan weet ik niet meer. Rond 19.00 uur ben ik samen met Ragnhild naar de zaal gelopen, met mijn oude schoenen aan. Want we wisten inmiddels dat daar in Wolder op gelet wordt. Ragnhild had n.l. ook al de vraag gekregen van Natascha Hese-mans of ik al nieuwe schoenen had. Want ook zij wist te weten dat ik prins zou worden. Ook dat verhaal heeft Ragnhild maar afgedaan met; hij gaat toch geen nieuwe schoenen kopen voor achter de bar te staan. Toen ik de zaal binnenkwam kreeg ik, in tegenstelling tot ander jaren veel reacties. Er waren er zelfs bij die het jammer vonden dat ik achter de bar kwam staan, want ze waren er toch wel heilig van overtuigd dat ik de nieuw prins zou zijn. Met de kanselijraad had ik afgesproken dat ik zou wachten tot de Harmonie binnen was, en dat Alain en Dinah gehuld in brandweerpakken even in de zaal waren geweest, ik via de cafe naar het halletje tussen de zaal en cafe zou komen. Toen had ik dus een probleem, Wim Hese-mans stond aan de deur, en ik moest hem wel vertellen dat ik naar binnen moest. “Dus toch zei hij. Vanaf dat moment is alles als in een film voorbij gegaan. Gelukkig zijn er die avond voldoende foto's gemaakt, die te bekijken zijn op de site van de Harmonie. Hoe dan ook, het was een geweldige ervaring en hartstikke leuk.



Noe geit t gebäöre:

De zondag aansluitend is de hele raad van 11, met aanhang, ons huis komen versieren. Tevens zijn er wat buren, collega's, familie en bestuursleden langs gekomen. Al met al een leuke dag. De dagen erna zijn er vele felicitaties binnengekomen, werden er bloemen bezorgd, kreeg ik kaarten via de post, sms berichten, e-mails, telefoontjes en bezoeken aan huis. Allemaal even leuk. Vanaf deze plaats wil ik dan ook iedereen hiervoor bedanken.

De eerste maandag na het uitroepen heb ik mij toch maar vrij genomen (had even geen zin in aandacht), op dinsdag ben naar Utrecht geweest voor mijn werk, dus mijn eerste werkdag was pas op woensdag. Ik had al van Alain gehoord, hij loopt stage bij de Sociale Dienst, dat collega bestuurslid Petra ervoor had gezorgd dat er versierd was op het werk, en dat er diverse foto's van mij ophingen. Ook hier waren de reacties heel leuk, en van iedereen kreeg ik maar te horen, dat hadden we nou nooit van jou gedacht. Als ik eerlijk ben; "ik zelf ook niet, hahaha".

Mijn eerste bezoek als prins was bij de Smokkeleire in Vroenhoven, geweldig !!! De week erna zijn we bij de collega's van de Greune geweest. De vrijdag voor de vastelaovend ben ik in de ochtend naar peuterspeelzaal Pinnokio geweest. Vrijdagmiddag in de harmoniezaal bij de basisschool, en wat ook erg leuk was, om 18.00 uur met de raad van 11 naar Abrahams look, alwaar de Sociale Dienst haar vastelaovends bal houdt. Zaterdagavond naar de tent in Belfort, de Spoorzoekers, en aansluitend naar de peumpeleirre in Kanne. Zonder andere zaken te kort te doen, maar daar heb ik mij het meeste geamuseerd. Dat was echt geweldig !!

Vastelaovend zoondaag heb ik mij rustig gehouden, en nog wat voorbereidingen gedaan voor de Maondaag. Want dat moet toch "unne super sjoene daag" worden. En dat is het ook geworden. Was blij dat ik in de tuin een tent had opstaan, met vloerbedekking (hahaha) want het weer speelde (nog) niet helemaal mee. Op die dag enkele "kippevel" momenten meegemaakt, o.a. als je zoveel leden van de Harmonie de straat ziet inkomen, en vanaf het moment dat we op de wagen stonden het droog werd, en wellicht het mooiste; oppe Tongerseweeg, ter hoogte van het kerkhof. Op dat moment brak zelfs de zon door, en in de verte bij café de Pepel stonden de mensen rijen dik. Na de optocht hebben we ons tussen het vastelaovend vierend volk vaan Wolder begeven, en hebben we zoals gebruikelijk alle cafés van Wolder bezocht, de avond hebben we afgesloten bij de Greune. Rond een uur of 22.30 zijn we naar huis gegaan. Daar hebben we met enkele leden van de Raad nog wat gedronken en toen was het mooi geweest.

Vastelaovend dinsdag heb ik ook nog iets leuks meegemaakt. In een "oud" pakje van Koen van Thor ben ik Blouw en Bezope voorgegaan in groot Mestreech. Ook geweldig en voor herhaling vatbaar.

En nu ? Wachten tot volgend jaar, dan mag ik nog 2 keer mee als prins, en dan is het voorbij. Ik hoop dan dat



ik een geweldige opvolger krijg. En mocht die opvolger dit nu lezen, en nog twijfelen, neet doen, zeg ja je krijgt er absoluut geen spijt van. En je moet dit onthouden, krijg je er toch spijt van voordat je wordt uitgeroepen, bel mij dan, en ik neem het nog wel een jaar van je over.(kosteloos).

Ik ga nu stoppen, maar voordat ik dat doe wil ik iedereen, maar dan ook iedereen hartstikke bedanken voor de leuke tijd. Zonder anderen te kort te doen, Gerry en Denny hartstikke bedankt, en alle leden van de Raad van 11 en ook de vrouwen/vriendinnen en kinderen van de “elfjes”. Uiteraard ook mien prinseske Ragnhild, Alain, Dinah en Bonano miene Hoond.

Alaaf !!!!

Prins Eddy 1 Cv de Blouwe 2009



Voorspeelmiddag 15 maart 2009

Het was de 2^e keer dat de commissie werving en opleiding de voorspeelmiddag organiseerde voor de (jeugd)leden die op welke manier dan ook een muzikale opleiding volgen via onze vereniging.

Rob van der Zee en Ad Triepels waren diegene die alle uitvoerenden van een deskundig advies voorzagen.

Van de jongste blokfluit tot de oudste uitvoerende was het toch wel weer een spannend moment om op de verhoging te moeten staan tegenover het talrijke aanwezige publiek.

Tussen de individuele optredens door was er nog een optreden van de jeugddrumband en werd de middag afgesloten, door eerst een uitvoering van het blokfluiters ensemble o.l.v. Iris Banner, waarna het de beurt was aan de jeugdorkest o.l.v. Rob van der Zee.

Opmerkelijk mag het zijn dat van de ca 50 optredens er slechts 1 of 2 dezelfde werken ten gehore werden gebracht. Dit maakte het de gehele dag luisteren, naar voornamelijk onze jeugdige leden, een aangenaam tijdverdrijf. Ik wilde dan ook de organisatoren een compliment maken voor deze dag want het strakke schema wat op voorhand was gepubliceerd kon ook worden waar gemaakt, dit zie je niet vaak gebeuren bij soortgelijke evenementen.

Alle uitvoerende wilde ik complimenteren met hun individueel optreden en ze aanmoedigen het volgend jaar wederom deel te nemen aan dit grote familietreffen van onze vereniging.

Marc Hogenboom

Bonbonactie Harmonie Wilhelmina

De supportersvereniging van Harmonie Wilhelmina houdt in april/mei een bonbon actie. Moederdag, een feest dat bij uitstek geschikt is om bonbons te schenken, ligt in het verschieft maar men kan natuurlijk ook zomaar iemand een plezier doen; uzelf bijvoorbeeld. In dat kader wil de Supportersvereniging deze Bonbonactie starten. De opbrengst is uiteraard weer bestemd voor de financiering van het instrumentarium van Harmonie Wilhelmina.

Bonbonactie

Wij zullen samenwerken samen met een bekende chocolaterie waar wij onze Bonbons van zullen betrekken. Wij geven u de gelegenheid om een gemengd zakje van 250 gr overheerlijke Bonbons te kopen. *Bij het ter perse gaan van deze uitgave waren de prijzen nog niet bekend.*

Bestelt u bij ons een of meerdere zakjes, dan kunt u erop rekenen dat deze voor de Moederdag bij u thuis worden bezorgd.

U kunt zich inschrijven of aanmelden bij Marc Hogenboom, John Coumans, Harry van den Boorn of Harry Darding of een van onze andere verkopers.



Agenda

Zie voor een actueel overzicht:

<http://www.harmoniewilhelmina.nl/> ond

April 2009

do 30 11:00 u Muzikale rondwandeling t.g.v. Koninginnedag

Mei 2009

zo 31 hele dag Buffetwerkzaamheden Pinkpop

Juni 2009

za 06 20:30 u Concert met Harmonie Wilhelmina Posterholt in Posterholt

www.harmonieposterholt.nl

za 20 20:00 u Concert met harmonie St.Agnes uit Bunde in het Asta Theater te Beek (L)

www.harmoniebunde.nl

zo 21 09:00 u Deelname Processie Wolder

ma 22 19:00 u Muzikale rondwandeling t.g.v. Kermis Wolder **za 27** 20:00 u Concert met Harmonie de Volksgalm uit Zichen Bolder in het conservatorium van Maastricht

www.volksgalm.be

zo 28 nnb Stedelijk Muziekfeest voor drumband en majorettes

zo 28 nnb Concert Joonk Blouw

Juli 2009

vr 03 t/m zo 05 Repetitieweekend orkest

zo 05 hele dag Werkzaamheden Wielerronde Wolder

zo 12 11:30 u Concert orkest met Harmonie TOG uit Welten in Cultureel Centrum de Borenborg te Voerendaal www.tog-welten.nl/

zo 26 nnb Deelname orkest aan het WMC in Kerkrade

Even naar Vroenhoven.....

We gaan even de grens over bij Vroenhoven. Als lezer vraagt u zich ongetwijfeld af wat daar nu bijzonder aan is. Velen van u passeren die grens wekelijks zo niet dagelijks.

De redactie van 't Blouw Kallepingske heeft deze keer een bijzondere reden om aandacht te schenken aan iemand aan de andere zijde van de grens.

In het kader van de voorbereidingen van de deelname aan het WMC op 26 juli a.s. heeft onze dirigent gekozen voor een flink aantal partijrepetities.

Die partijrepetities vinden op diverse locaties plaats en voor een aantal woensdagen moest even naarstig naar een andere locatie gezocht worden. De woensdag is immers ook de vaste repetitiedag voor onze majorettes.

Nu bestaat er sinds jaar en dag een goede verhouding tussen de Blouw van Wolder en de Koninklijke Fanfare Kunst Veredelt uit Vroenhoven. Onze eerste dirigent Sjeng Thijssens had destijds ook de muzikale leiding van de fanfare in Vroenhoven. Dat leidde tot de nodige muzikale uitwisselingen en de ouderen onder u herinneren zich zeer zeker de bekende weidefeesten waar de zusterverenigingen uit de omliggende dorpen acte de présence gaven. Tegenwoordig is dat nostalgie, maar de band met Vroenhoven is steeds gebleven. Op 25 mei jl. nam de fanfare uit Vroenhoven nog deel aan onze jubileumoptocht.

Inmiddels woont zelfs een van onze bestuursleden in Vroenhoven – u weet wel wie we bedoelen – en dankzij zijn tussenkomst kregen we van de heer Chrétien Haesen, eigenaar van de fanfarezaal in Vroenhoven, het loyale

aanbod om de majorettes op de woensdagen waarop we onze eigen zaal nodig hadden i.v.m. de voorbereiding aan het WMC, gebruik te laten maken van de accommodatie in Vroenhoven.

Het bestuur heeft dat aanbod heel graag aanvaard. De majorettes zijn bereid op een aantal woensdagen de grens over te steken en de voorbereiding WMC gaat die dagen gewoon door.

Maar er steekt meer achter dit verhaal. De heer Haesen is zijn Blouwe van Wolder niet vergeten. Hij heeft in zijn jonge jaren deel uit gemaakt van ons orkest - hij woonde destijds in de Diependaalstraat - en hij vertoefte nog steeds bijzonder graag in Wolder. Zijn betrokkenheid met onze harmonie blijkt ook uit het feit dat onze redactie al jarenlang mag aankloppen voor de plaatsing van een advertentie in 't Blouw Kallepingske van de keukenzaak Haesen-Vrijens, die hij samen met zijn zoons heeft opgezet.

Vanaf deze plaats een bijzonder hartelijk woord van dank aan de heer Haesen voor zijn zeer gewaardeerde medewerking als blijk van zijn betrokkenheid bij de Blouw van Wolder.

VERJAARDAGEN



APRIL

- 01. Daisy Muré
- 03. Vincent Eggen
- 03. Tom Lamers
- 04. Louis Knubben
- 05. Chiara van Duurling
- 06. Paul van Herpt
- 07. Marc Hertogen
- 08. Maurice Pauwels
- 12. Noortje Peeters
- 12. Richard van Weert
- 14. John Stevens
- 19. Veerle Mom
- 19. Sten Schoonbrood
- 21. Monique Hamers
- 25. Theo Hogenboom
- 27. François Darding
- 30. Peter Thijssens

MEI

- 01. Ben Braeken
- 01. Maud Lamkin
- 04. Paul Bastings
- 06. Devon Habets
- 09. Maxime Hessels
- 14. Petra Pauwels
- 15. Wilfried Muré
- 17. Raymond Pauwels
- 17. Emiel van Wieringen
- 18. Tim Colson
- 23. Jan Daenen
- 27. Theo Bastiaens
- 28. Daniëlle Mulder
- 31. Jean-Paul Lamers

JUNI

- 02. Marijke van Herpt
- 04. Patricia Sijnders
- 06. Gerrie Moors
- 08. Sandra Bastiaens
- 15. Nancy Pepels
- 16. Brigitte Moors
- 18. Jos van Engelshoven
- 19. Claire Hermsen
- 20. Jan van de Water
- 22. Xander Bouvrie
- 23. Susan Bastiaens
- 24. Viola van den Boorn
- 26. Esther Paulussen
- 28. Eric Buys