

VERJAARDAGEN



OKTOBER

2. Naomi Lahou
4. Michel Knaapen
5. Evelyne van Dam
6. Maurice Borgignons
11. Pierre Bastiaens
11. Giel Eijssen
12. Bram Hogenboom
16. Wim Hesemans
17. Roelant van Dam
19. Arnaut Corsius
19. Francien van Weert
22. Tessa Snijckers
27. John Theunissen

NOVEMBER

7. Dave Braeken
7. Marco Ernenst
8. Jean-Marie Willems
9. Jeroen Duijsinx
11. Ben Haasen
12. Arno Beerts
17. Giscard Hamers
17. Math Paulissen
19. Nico Beckers
25. Lenie van Dam
28. Wessel Thimister

DECEMBER

1. Laura Hogenboom
4. John Duijsinx
9. Remco Corsius
9. Mat van Weert
13. Harrie Beerts
13. Richard Dekkers
16. Ignace Willems
18. Leo Meertens
18. Esther Smael - Moors
26. Jolanda Doms
28. Jan Dinjens
28. Jan Haasnoot

Allemaal van harte gefeliciteerd

'T BLOUW KALLEPINGSKE

Verenigingsblad van Harmonie Wilhelmina,
Wolder Maastricht



jaargang 22

2006

aflevering 4

In dit nummer:

Preuvenemint 2006.

Jubilarissen 2006.

Speurtocht voor de jeugdleden

Supportersvereniging 50 jaar.

Serenades

Dropping

Nieuwe drumband instructeur

Openlucht concert.

Agenda

Verjaardagen

't Blouw Kallepingske is een driemaandelijkse uitgave voor de leden van Harmonie Wilhelmina uit Wolder, Maastricht. De redactie bestaat uit: Harrie van den Boorn, Julien Daenen, Jolanda Doms, Harrie Darding, Giel Eijssen, Marc Hogenboom en Jean-Marie Willems. Al uw reacties of suggesties op deze uitgave kunt u richten aan het redactieadres: 't Blouw Kallepingske p.a. Redemptielaan 11 C, 6213 JC Maastricht of via E-mail: kallepingske@harmoniewilhelmina.nl

Harmonie Wilhelmina op internet: <http://www.harmoniewilhelmina.nl>

Jubilarissendag 2006.

Zondag 12 november a.s. vieren we de jubilarissendag 2006. En de vraag die onmiddellijk naar voren komt, is: wie staan er dit jaar in de belangstelling? Nou, wij laten u niet lang in onzekerheid. Hier komen de mensen die het verdienen om in 2006 bij gelegenheid van de jaarlijkse jubilarissendag in het zonnetje gezet te worden.

We beginnen met de man over wie we eigenlijk niets hoeven te schrijven. Iedereen kent hem: **WILLY HERTOGEN**. Hij is dit jaar 60 jaar lid van harmonie Wilhelmina Wolder.



Tien jaar geleden vierde hij zijn gouden jubileum en bij die gelegenheid zijn de verdiensten van Willy voor de Blouw van Wolder nadrukkelijk tegen het licht gehouden en is hem van alle kanten lof en hulde toegezwaaid, met als hoogtepunt een welverdiende KO.

Nagenoeg iedereen weet wat Willy in het verleden allemaal voor HW heeft gedaan en we volstaan dan ook met een korte samenvatting van zijn activiteiten. Hij is immers van plan in 2016 - es God beleef - weer in de rij van de feestelingen te staan en tegen die tijd kan zijn hele reeks verdiensten tot in detail weer eens uit de kast gehaald worden.

Misschien zult u zich afvragen: heeft hij de laatste 10 jaar dan niets meer gedaan. Welnee, Willy is altijd in de weer voor de Blouw. Hij houdt als

erebestuurslid zaken in de gaten die wel eens aan de aandacht van het bestuur zouden kunnen ontsnappen en hij is dan zo alert dat hij informeert naar en attendeert op zaken die absoluut niet vergeten mogen worden. Hij kent als geen ander de hartslag van de gemeenschap Wolder en is daardoor een bijzonder gewaardeerd raadgever en vraagbaak. Daarnaast verricht hij waar mogelijk allerlei hand- en spandiensten, kortom hij is nog altijd zeer nadrukkelijk betrokken bij de wel en wee van onze vereniging. Dat siert hem.

Wat heeft onze jubilaris in het verleden alle voor HW gedaan?

In vogelvlucht zijn voornaamste wapenfeiten:

- 14 jaar lid van de drumband
 - 36 jaar bestuurslid, met als aandachtsvelden drumband en vaandelafdeling, zorg voor instrumentarium en uniformen
 - 10 jaar erebestuurslid
 - in 1972 prins van cv de Blouwe
 - bij de organisatie van (buiten-)activiteiten steeds een helpende hand bieden
 - door zijn gedreven- en betrokkenheid werd het hele gezin Hertogen verknocht aan harmonie Wilhelmina
 - groot voorstander van buitenlandse concertreizen. Met plezier blijkt hij terug op Lefkas, Lohr am Main, Koblenz. Macon e.a.
 - binnen de parochie Wolder bijzonder actief, niet alleen als koster maar ook anderszins bv bezorging parochieblad
 - voormalig lid van processiecomité en optochtcomité carnaval en nog veel meer.
- Willy, van harte proficiat.

De volgende jubilarissen die we tegenkomen, verblijven in de categorie 25 jaar lid en in alfabetische volgorde ontmoeten we achtereenvolgens:

VINCENT EGGEN.

De vijftienvintig jaren lidmaatschap van Vincent moet je eigenlijk in twee delen samenvatten.

1. zijn 15 jarig lidmaatschap als klarinettist en
2. zijn 10 jarig lidmaatschap als voorzitter van HW.



Onze zilveren jubilaris zag het levenslicht aan de overkant van de Maas, maar hij groeide op in Wolder. Ging daar naar de lagere school, werd lid van de scouting en ontpopte zich als een goed verkenners. Maar naast knopen leggen, spoor zoeken, tentenkamp inrichten en alles wat nog meer bij de scouting hoort, trok hem ook de muziek. Ja, en dan is het in Wolder kleur bekennen en dat werd dus blauw.

Hij ging de houtgroep versterken en deed dat zoals een goede scout betaamt met enthousiasme en vol overgave.

Na de lagere school trok hij richting Henric van Veldeke College en vervolgens begon hij aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen de studie geneeskunde. Na zijn studie in het Gelderse trok hij nog hoger op. Hij belandde in Friesland, waar hij zich in Leeuwarden verder bekwaamde in de algemene chirurgie. Het betere snijwerk dus. Dat vereist precisie en dat is hem wel toevertrouwd.

Zo hoog in het noorden was het uiteraard niet mogelijk om wekelijks naar de repetitie in het zuiden te komen. Dat betekende dat de klarinet in afwachting van nieuwe tijden aan de wilgen in het weidse Friese land werd gehangen. Dat diepe zuiden lonkte evenwel nog steeds.

Die nieuwe tijd brak aan toen midden jaren tachtig het ABP zijn hoofdkantoor in Heerlen vestigde. Binnen die organisatie waren adviserende medische functies vacant en Vincent zag zijn kans schoon. Terug naar Limburg, maar tegelijk met die terugkeer naar het zuiden beging hij ook een grote blunder: hij ging in de stad van de Winkbülle, Heerlen, wonen. Gelukkig heeft hij na een klein jaar zijn vergissing ingezien en kwam hij terug naar Wolder.

In 1993 werd de klarinet weer uit de kast gehaald en kwam hij terug naar de Blouwe. Trouw was hij elke vrijdag aanwezig en musicerde hij weer vol overgave mee en dat deed hij tot 1996, want toen begon dat andere gedeelte van zijn zilveren jubileum. Maar niet onvermeld mag blijven dat toen inmiddels ook zoon Maurice en dochter Céline de geleerden van onze harmonie waren komen versterken.

Louis Bastiaens, onze huidige erevoorzitter, vond in 1995 de tijd gekomen om aan te geven dat hij de voorzittershamer aan iemand anders wilde overdragen.

Vincent kwam nadrukkelijk in beeld als opvolger. De algemene ledenvergadering benoemde hem in maart 1996 met algemene stemmen en onder luid applaus tot de nieuwe voorzitter van Wilhelmina Wolder.

Met veel ambitie, gedreven- en betrokkenheid heeft hij deze functie aanvaard en vervuld. Niets was en is hem te veel voor Blouw van Wolder. Het jaar 2005,

waarin zowel drumband als orkest naar het WMC in Kerkrade ging, was voor hem een tropenjaar. Op beide fronten was hij nadrukkelijk aanwezig en onder het motto “samen Wilhelmina zijn” trok hij vol overgave de kar en met succes. Hij was – en is nog steeds - maar wat trots op de behaalde resultaten!

Het is inmiddels algemeen bekend dat Vincent vanwege zijn werkomstandigheden het voorzitterschap per 15 oktober a.s. gaat neerleggen. Belast met de opleiding van verzekeringsartsen en andere functionarissen binnen de verzekeringsgeneeskunde verblijft hij sinds geruime tijd meer buiten dan binnen Limburg. De zwaarte van zijn werk eist zoveel tijd dat hij zijn werk niet meer kan combineren met een adequate invulling van het voorzitterschap van HW. Hij moest keuzes maken en in dergelijke situaties gaat het belang van je baan voor.

Zijn lidmaatschap van de Blouw blijft evenwel overeind en het zal u niet verrassen dat over enige tijd de klarinetten versterking krijgen.

Vincent van harte gefeliciteerd.

JOHN KOUMANS.

John is in 1971 in Mariaberg geboren en een kleine rekensom leert dat hij dus op zeer jeugdige leeftijd tot de gelederen van onze drumband toetrad. Hij was toen 10 jaar.

Volgens goed ingelichte en betrouwbare bronnen was John destijds een echte kluiver. Hij kon nergens van afblijven, zat overal aan waar hij niet mocht aankomen en zijn drie



broers en zijn zus hadden thuis heel wat stellen met John.

We geloven dat best, want zijn blik spreekt nu nog soms boekdelen en dan moet je goed op je tellen passen. Hij voert dan wat in zijn schild, zonder kwade bedoelingen overigens want dat moet er nadrukkelijk bij gezegd worden. John is een goede kerel!

John is van jongs af aan dol op muziek geweest en de trom was en is nog steeds veruit zijn meest favoriete muziekinstrument. Als zesjarige trommelde hij bij een zaate herremennie alsof zijn leven er van af hing. Maar John wilde hoger op, hij wilde naar een echte harmonie en meldde zich aan bij de Ster der Toekomst. Maar wat een pech en teleurstelling! “Veel te jong” kreeg hij te horen en achteraf bleek ook nog dat ze hem te klein vonden.. We schrijven 1981. In dat jaar kwam Bert, een van John's broers, die tot dan bij de Ster der Toekomst had gespeeld, de Blouwe van Wolder versterken. Nou, dacht John, als ik mijn tromtalenten niet bij de Ster kan tonen, dan ga ik mijn geluk maar eens in Wolder beproeven en zo geschiedde. En ja hoor, dat ging best. Wat in de Bredestraat niet gelukt was, lukte in Wolder wel. Niet te jong en niet te klein, stokken pakken en beginnen!

En nu is onze John reeds 25 jaar een trouw en enthousiast lid van de drumband. In al die tijd heeft hij een bijdrage geleverd aan de successen tijdens bondsconcoursen, Limburgse en nationale kampioenschappen en niet te vergeten het WMC 2005 in Kerkrade waar goud werd behaald.

Wat valt er nog meer over John te vertellen.

De eerste 12 jaar bij de Blouwe had hij gezelschap van zijn broer Bert en toen deze wegens zijn werksituatie niet meer naar de repetities kon komen

en zijn lidmaatschap van de harmonie moest opzeggen, bleek John honkvast. Hij ging zijn broer deze keer niet achterna. Overigens is Bert inmiddels weer bij de harmonie teruggekeerd

Hij heeft de scepter gezwaaid over het rijk van CV de Blouwe; hoog op de prinsenwagen stak hij op die carnavalsmaandag in vol ornaat met glans boven alles uit. John was als geen ander in zijn element. Hij staat steeds paraat als in de harmoniezaal een kast, slot of deur gemaakt moet worden. Met alles wat met hout te maken heeft, staat hij zijn mannetje. Verder is hij een voortreffelijk zaalvoetballer. Samen met Angelique, Yves – inmiddels bij de drumband in zijn voetsporen getreden – en Zoë woont John in Daalhof.
John van harte proficiat!

WILLY SCHMIDT .

Willy kun je typeren als de stille kracht van het orkest. Nimmer op de voorgrond tredend, maar wel steeds nadrukkelijk ambitieus aanwezig, daarbij een uitstekende inbreng leverend.



Dit jaar viert hij zijn zilveren jubileum bij de Blouw van Wolder, maar hij is reeds veel langer actief in de muziekwereld. Voordat hij in 1981 naar Wolder kwam, had hij al heel wat jaartjes zijn sporen verdiend als lid van de Koninklijke Harmonie van Maastricht. Ook Willy aanschouwde het levenslicht op de oostelijke Maasoever. Binnen het korps geniet Willy een uitzonderlijke reputatie. Hij is niet alleen een uitstekende muzikant, maar is ook de meest trouwe bezoeker

van de wekelijkse repetities. De jaarlijkse titel van “meest trouwe repetitiebezoeker” is in de afgelopen 25 jaar vrijwel altijd naar hem gegaan. Soms eindigde hij wel eens gelijk met een ander lid van het orkest..

Vorig jaar viel hij plotseling buiten de prijzen. Een ernstige val was oorzaak dat hij opgenomen moest worden in het ziekenhuis en in het AZM was niemand te bewegen om Willy op vrijdagavond met bed en al richting Wolder te vervoeren.

Onverantwoord en niet uit bed luidde het oordeel en daar zat hij met de gebakken peren, beter gezegd: daar lag hij.

Had hij al flinke pijn door die ongelukkige val en de daardoor ontstane breuken, het moeten missen van de wekelijkse repetities zat hem helemaal niet lekker. Het orkest zat immers volop in de voorbereiding van deelname aan het WMC en daar diende hij bij te zijn.

Nog meer pijn deed enige tijd later de mededeling dat hij opnieuw geopereerd moest worden en hem geen zekerheid gegeven kon worden dat hij tijdig opgeknapt zou zijn voor het WMC. En inderdaad ondanks alle hoop op een snel herstel moest hij de deelname aan het WMC laten schieten. Hij had o zo graag bijgedragen aan het succes van de Blouw. Jammer, bijzonder jammer dat dat niet mogelijk was. Tot ieders genoegen neemt hij inmiddels weer zijn vertrouwde plek binnen het korps in en weten de leden wie op het einde van het jaar de meest gevreesde titel- concurrent is.

In al die tijd is wel één vraag onbeantwoord gebleven. Wat heeft Willy met al die flessen wijn gedaan? Je ziet hem steeds een spa of iets anders fris drinken, maar geen wijn. Wij hopen in ieder geval

dat die flessen op zijn gezondheid soldaat gemaakt zijn.

Gedurende de afgelopen 25 jaar heeft Willy zijn muzikale talenten op diverse fronten ingezet. Hij was jarenlang lid van de Blaue Jäger en maakte ook deel uit van het symfonieorkest van wijlen Harry Dieteren dat optrad met het eveneens door Harry gedirigeerde operakoor.

Muziek is uiteraard zijn grote hobby, maar Willy heeft ook nog een andere hobby en dat zijn auto's. Niet dat hij een aantal oldtimers voor de deur heeft staan, nee, hij heeft gewoon een geweldige kennis van auto's. Probeer maar niet met hem in discussie te gaan over welk merk of type auto dan ook, je vindt een deskundige van formaat tegenover je. Hij weet er letterlijk alles van!

Onze jubilaris woont in Caberg en is werkzaam bij de gemeente Maastricht.

Willy: van harte!

In de categorie 12½ jaar ontmoeten we
NATASJA HESEMANS-STEVENSON

De tweede jubilaris bij onze drumband dit jaar is Natasja Hesemans. Zij is een van de eerste vrouwelijke leden van de drumband, want tot ongeveer het midden van de jaren negentig bestond de drumband enkel uit mannen.



Haar belangstelling voor alles wat met slagwerk te maken ontstond in jaren 1992/94 toen zij met Gerrie wekelijks naar de repetitie van de drumband kwam. In de zaal zitten luisteren en toekijken beviel haar niet; zij wilde actief aan de repetities deelnemen en

de mannen laten zien en horen dat ook dames met slagwerk weten om te gaan.

Het toeval wilde dat in diezelfde tijd enkele andere dames – o.a. Sandy en Jolanda Doms – eveneens interesse voor het lidmaatschap van de drumband toonden. Het mannenbolwerk hield niet langer stand; dames kwamen hun opwachting maken bij de drumband. Eerst onder leiding van Ad Triepels en vervolgens Wolbert Baars en Peter Johanson werd met volle inzet geoefend met als resultaat dat Natasja vrij snel als spelend lid kon aantreden. In 1996 ging ze al mee naar het bondsconcours in Brunssum en de Limburgse kampioenschappen in Maastricht.

Met veel enthousiasme en inzet maakt zij deel uit van de drumband, al moet zij het op dit moment even rustig aan doen vanwege een op handen zijnde blijde gebeurtenis.

Bij harmoniebrede activiteiten is Natasja steeds van de partij en biedt zij waar mogelijk graag een helpende hand.

Wat wij u beslist niet willen onthouden is dat Natasja van haar 12^e tot haar 19^e op bijzonder fanatieke wijze de kleuren van Leonidas in het dameselftal heeft verdedigd. Dat betekende dat zij tijdens de competitie op zondagmorgen heel vroeg uit de veren moest, zeker bij uitwedstrijden. Na een avondje stappen was dat wel eens knap lastig. Haar grote hobby is lezen.

Samen met Gerrie en dochter Dewi woont zij in Campagne.

Natasja, van harte gefeliciteerd.

Last but not least komen we bij onze miss-majorette MAARTJE KNAAPEN, die reeds 10 jaar deel uitmaakt van de majoretten.

Op zes jarige leeftijd kwam Maartje bij de harmonie en wel als jongste van 3 zussen. Janneke en Jasmijn waren haar voorgaande.

Maartje is een fanatieke majorette, want ze was nauwelijks 10 jaar toen ze doordrong tot de Limburgse kampioenschappen.

Sinds 2½ jaar is zij miss-majorette; zij volgde in die hoedanigheid haar zus Janneke op die wegens studie naar Breda vertrok.

Haar meest favoriete hobby is dansen, maar ze gaat natuurlijk ook graag met ma en haar zussen winkelen. En als de vier dames dan de stad in zijn, hebben pa en Stijn even rust in huis.

Maartje volgt momenteel de Havo-opleiding. Ook jij Maartje van harte gefeliciteerd!

Welgemeende en hartelijke gelukwensen gaan ook naar de respectievelijke partners en familie van onze jubilarissen, want de rol en de betekenis van het thuisfront is voor ons als harmonie van onschatbare waarde.



Openlucht concert 10 september

Op zondag 10 september heeft onze harmonie deel genomen aan de culturele seizoensopening in Maastricht. Het begon met een straatparade waar zo'n 35 korpsen van beide limburgen aan deelnamen. Wij mochten als 7^e korps aantreden en mochten op deze zomerse septemberdag onder de belangstelling van vele mensen richting de markt marcheren. Wat is zo'n straatparade toch een vrij kort evenement voor een deelnemend korps in vergelijking met een processie of carnavalsoptocht, je hebt meer te maken met het wachten voor de start van de parade dan dat je zelf loopt. Op de Markt was het goed uitkijken aangezien deze nog niet bouwkundig gereed was. Na afloop van de Straatparade mochten de drumband en majoretten huiswaarts keren echter de leden van het harmonieorkest moesten om 16:30 nog een concert verzorgen op de Kesselskade. In de uurtjes na de straatparade en voor het concert maakte velen het zich gezellig op een van de vele terrasjes op de Markt.

Om 16:00 uur zag men een blauwe stroom richting de Kesselskade gaan alwaar ons gereed gingen maken voor ons openlucht concert. De stoelen waren door de organisatie al klaar gezet maar ze waren wat geestdriftig bezig geweest want ze hadden op ruim 85 muzikanten gerekend, echter het is al weer lang geleden dat we met 85 muzikanten op het podium gezeten hebben. We verwijderen snel



wat stoelen en na het stemmen konden we beginnen met onze eerst mars; Marcha de los Gladiadores. Vandaag had onze concertmeester Julien Daenen de taak om onze werken aan te kondigen. Hij begon meteen om te verklaren dat de blauwen bestonden uit muzikanten met diverse nationaliteiten; 98% uit Nederlanders en 2% uit Belgen. Verder begon hij een promotie praatje te maken waarom het toch zo leuk was om bij zo'n harmonieorkest te horen en dat iedereen welkom was om eens een repetitie te komen bijwonen op de vrijdagavond.

We werkten ons programma af met oa: deel3 van Bacchus on Blue Ridge, Star Trek through the generations, Thunderbirds en pirates of the caribbean.. Hoe langer we speelden hoe meer mensen er om ons heen bleven staan om te luisteren. Ondanks het warme weer en het spelen in de zon gaven we een goed concert dat erg werd gewaardeerd door de omstanders. Nadat we onze uitsmijter children of sanchez hadden gespeeld keerden we weer voldaan huiswaarts waarbij sommige een beetje verbrand waren door zon die het hele concert op hun gezicht had geschenen.



Het Preuvenemint 2006

Het 25^e preuvenemint is weer achter de rug. Deze editie kende weer vele muzikale hoogtepunten en ondanks de vele regenbuien was het volgens de ervaren Preuvenemintgangers drukker dan ooit. Het was voor ons als exploitant van een tappunt weer ouderwets druk en gezellig zeker mede het feit dat we een goede biertent toegewezen gekregen hadden.

Omdat de voorbereiding voor ons in het midden van de vakantieperiode plaats moest vinden, hebben wij veel moeite gehad om het benodigde aantal vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Daarbij kwamen nog een aantal afzeggingen één dag voor de aanvang van de werkzaamheden. Tijdens de repetitie van afgelopen vrijdag heeft Vincent nog een aantal muzikanten kunnen bewegen om in plaats van te repeteren alles uit de handen te laten vallen en richting Vrijthof te gaan om het tekort aan te vullen. Het was nodig, anders hadden we het niet gered!

Moeten wij hieruit concluderen dat de animo terugloopt om nevenwerkzaamheden te verrichten voor je eigen vereniging?

Aan een ieder die heeft meegeholpen heeft het in elk geval niet gelegen. Jullie hebben je optimaal ingezet en bijgedragen aan dit resultaat en daarvoor willen wij je graag langs deze weg van harte bedanken. Immers het kunnen verlenen van medewerking aan zo'n evenement is alleen mogelijk als gerekend kan worden op de spontane en belangeloze inzet van velen.

Aan alle medewerkers een wel gemeend:

Bedankt.

Een speciaal woord van dank dient uit te gaan naar Wim van Herpt. Hij had zich behoorlijk gesneden in een glas. Na een deskundige behandeling door dokter Vincent heeft hij de werkzaamheden met één hand voortgezet!

Namens Harmonie Wilhelmina Wolder,

Kees Close.

Speurtocht voor de jeugdleden 28 juni j.l.

Als afsluiting van het jaar werd er op woensdag 28 juni een speurtocht georganiseerd voor onze jeugdige leden. Om 17.00 uur werd iedereen verwacht bij de vogelkooi in het stadspark. Vanuit hier werd er vertrokken in drie groepen met ieder 2 begeleiders. Onderweg moest iedere groep een aantal vragen invullen en opdrachten uitvoeren. Een van de vragen was op de ezelmarkt en de vraag luidde: "waarom staat deze ezel hier?" Ron wist wel iemand waar we dit aan konden vragen en zodoende belden we aan op nummer 1, toen onze Coen de deur opendeed was er nogal wat verbazing in de groep, want wie had nou gedacht dat onze tambourmaître daar zou wonen, dat was toch wel even schrikken. Na een flink stuk gelopen te hebben was iedereen wel toe aan wat te eten en drinken en een gejuich was te horen toen duidelijk werd dat er bij Mac Donalds gegeten zou worden, dat was toch wel een grote verrassing. Een van de spelletjes was zaklopen, waarmee er natuurlijk erg gelachen werd, en daar had Rob van der Zee ook nog een leuke opdracht verzonnen voor de begeleiders, namelijk beschuitfluiten, en dat was een stuk moeilijker dan iedereen dacht! (en erg lachwekkend)

Toen alle groepen binnen waren werden de punten bij elkaar opgeteld en werd de winnende groep bekend gemaakt, deze kregen zelfs een presentje.

Een aantal majorettes waren helemaal in hun nopjes, want die waren onderweg de knappe voetballer Johnny Heitinga tegengekomen.

Rond 20.00 uur werd iedereen weer opgehaald en kwam er een einde aan een heel leuk uitje. Dit was zeker voor herhaling vatbaar, een groot compliment aan de organisatie!

Jolanda.

Supporters vereniging 50 jaar.

Het jaar 2006 is het jubileum jaar voor onze supportersvereniging.

De supportersvereniging werd in juni 1956 opgericht, door:

| | |
|---------------|-------------|
| P.Theunissen | M.Sieben |
| L.van Vlodrop | F.Nicolaes |
| M.Moors | G.Darding |
| Dhr.Geussens | G.Paulissen |
| H.Paulissen | S.Stevens |
| L.Vandenboorn | J.Haesen |

Met het doel de vereniging Harmonie Wilhelmina, daar waar mogelijk, te voorzien van financiën.

Toen wij vorig jaar oktober in het bestuur van de supportersvereniging zijn gestapt hebben wij ons al

gerealiseerd dat de stichting, welke wij gingen besturen, al heel snel een halve eeuw zou bestaan.

De vereniging heeft in zijn rijke verleden ontzettend veel voor Harmonie Wilhelmina kunnen betekenen en is daarvoor ook bij herhaling in het zonnetje gezet.

Als voorzitter vind ik het wel gepast om eens stil te staan bij de vraag, wat de supportersvereniging zou zijn geweest zonder de steun van al zijn supporters?

Het zijn de supporters, die het mogelijk maakten om al deze goede daden te verrichten. Hoe stelt u zich een kienavond voor zonder kieners?

Nee, u als supporters verdiend een bloemetje, omdat u het mogelijk maakte dat een club als de onze het inmiddels al vijftig jaar heeft kunnen bolwerken.

Dat het ons mogelijk werd gemaakt om gedurende deze 50 jaar, Harmonie Wilhelmina van de broodnodige donaties te kunnen voorzien. Zonder de medewerking van u allen was het ons onmogelijk geweest.

Bedankt hiervoor, ook namens de leden van Harmonie Wilhelmina.

Om het heuglijke jubileum met u te vieren hebben wij een kleine loterij georganiseerd.

Het is een kleine loterij met uiteraard ook “kleine” loten. Wij hebben 2500 loten à €1,-

Bij het uitbrengen van deze editie van het Blouw Kallepingske is de verkoop al ruim een maand geleden gestart. De trekking vindt plaats op 12 november, 13.00 uur. In café zaal, Aajd Vroenhoven, Tongerseweg 400, 6215 AE, Maastricht

De uitslag wordt gepubliceerd in de Trompetter.

Wij willen in het jubileumjaar van Harmonie Wilhelmina groots uitpakken. In 2008 viert de Harmonie namelijk haar 100-jarig bestaan. Dan willen wij met iets moois voor de dag kunnen komen en hopelijk wilt u daar uw medewerking aan verlenen door ons te blijven steunen. Zo organiseren we op zaterdag 4 november een grote dropping, waarover elders in dit boekje meer informatie, en zaterdag 16 december organiseren we weer een nostalgische kienavond.

Ik zou u nu alvast willen oproepen om hier allemaal aan deel te nemen, het is niet alleen super gezellig maar u steunt onze vereniging er ook nog mee.

Dus wat de supportersvereniging betreft,
Tot ziens op onze activiteiten.

Harrie van den Boorn.
Voorzitter,

Stichting Supportersvereniging Harmonie Wilhelmina,

Dropping 2006

In het kader van het jubileumjaar organiseert de supportersvereniging dit jaar een grote dropping.

Deze vindt plaats op zaterdag 4 november a.s.

U kunt zich inschrijven in groepen van 3 tot 6 personen.

Kinderen t/m 11 jaar doen gratis mee.

Inschrijving kost €3.50 per persoon.

De eerste groep vertrekt om 19.00 uur

Iedereen kan en mag meedoen.

We hebben aangepaste routes zodat het voor iedereen aantrekkelijk zal zijn.

Er zullen geen onmogelijke dingen van u worden gevraagd.

Zo hoeft u geen liedjes of rijmpjes te maken.

Maar opdrachten krijgt u genoeg!



Naam _____

Groepshoofd. _____

Telefoon nummer _____

Aantal volwassen _____

Aantal kinderen _____

Gelieve deze gegevens door te mailen naar,

Harrie.vandenboorn@wanadoo.nl

Of af te geven bij : John Hogenboom

Harrie Darding

Marc Hogenboom



Denkt u niet mee te kunnen lopen, dan nodigen wij u toch van harte uit, om rond 21.00 uur, naar de Harmoniezaal te komen, want het zal weer uiterst gezellig worden!

Openlucht concert 10 september

Op zondag 10 september heeft onze harmonie deel genomen aan de culturele seizoensopening in Maastricht. Het begon met een streetparade waar zo'n 35 korpsen van beide limburgen aan deelnamen. Wij mochten als 7^e korps aantreden en mochten op deze zomerse septemberdag onder de belangstelling van vele mensen richting de markt marcheren. Op de Markt was het goed uitkijken aangezien deze nog niet bouwkundig gereed was. Na afloop van de Streetparade mochten de drumband en majoretten huiswaarts keren echter de leden van het harmonieorkest moesten om 16:30 nog een concert verzorgen op de Kesselskade.

Serenades

Zondag 27 augustus verzorgde onze Harmonie een tweetal serenades. Met een zeer twijfelachtige lucht vertrok onze vereniging richting Biesland.

Al snel werd duidelijk dat we het niet droog zouden houden. Halverwege de Medoclaan, ter hoogte van Bejaarden tehuis Campagne begon het hevig te regenen. Snel werd er gestopt om onder de bomen aldaar even te kunnen schuilen.

Coen, fanatiek als hij is, kreeg het allemaal niet mee en werd even later door onze voorzitter terug begeleid.



Na èèn donderklap, vluchtte vrijwel iedereen meteen onder de bomen vandaan, met de trieste gebeurtenis van het overlijden van de 2 leden van het fanfare orkest uit het Gelderse Vorden, (welke door de bliksem op het kerkhof werden geveld), nog vers in het geheugen.

Na een minuut of tien kon worden vertrokken om de eerste serenade te brengen.

De eer was voor Dhr.Haasnoot en echtgenote.

Dhr.Haasnoot werd bedankt voor zijn inzet gedurende 25 jaar voor ons Comité du Patronage. Hij werd mooi

toegesproken en in de bloemetjes gezet. Op zijn beurt trakteerde hij alle aanwezigen op een drankje en een hapje. Wij hopen Dhr. En Mevr.Haasnoot nog lang in goede gezondheid bij de blauwe te mogen begroeten.



Vervolgens gingen wij op pad om een zeer gewaardeerd oudlid te feliciteren met zijn 50-jarig huwelijk.



Reng en Gerda Bastiaens vierden vandaag hun gouden bruiloft. Onze harmonie wilde hier uiteraard “acte de présence” geven.

Reng is jarenlang onze Drapeau drager geweest, het boegbeeld van de vereniging. Het is prachtig om te zien

dat er mensen zijn die het geluk van leven hebben om zulks moois samen te mogen meemaken.

Gerda en Reng, van harte proficiat, namens de redactie van het Blouw Kallepingske.

Stichting Gemeenschapshuis **Oud Vroenhoven.**

Enige tijd geleden heeft de voorzitter Louis Bastiaens afscheid genomen van de stichting Gemeenschapshuis Oud-Vroenhoven.

De stichting is opgericht in 1982 en had tot doel de aankoop en het beheer van het café en de zaal.

De heer Bastiaens heeft vanaf de oprichting de functie van voorzitter uitgeoefend.

De onlangs tot het bestuur toegetreden Lou van der Zee, heeft nu het voorzitterschap overgenomen.

Lou is na zijn studie werkzaam geweest bij de Gemeente Maastricht en vanaf 1970 tot 2004 plaatsvervangend hoofd afdeling Zorg bij de Provincie Limburg.

Thans geniet hij van de VUT.

Ook is Giel van Lijf tot het bestuur toegetreden.

De stichting is thans samengesteld uit:

Samenstelling bestuur:

Lou van der Zee, voorzitter

Willy Peeters, penningmeester

Nico Beckers, secretaris

Giel van Lijf

Jo van Vlodrop

Vincent Eggen

Math van Weert

Nieuwe Drumband instructeur

Etienne Houben

Vanuit de redactie van 't Blouw Kallepingske hebben we ivm de komst van een nieuwe instructeur voor de Drumband de vraag aan hem gesteld zich even voor te stellen aan de lezers van ons verenigingsblad. Hieronder vindt u dan ook zijn eigen geschreven biografie.

Mijn verhaal als slagwerker begon, zoals bij velen, op een oefenplankje in de kamer met pa als leraar. Vanaf toen was het enige wat ik in mijn hoofd had slagwerk. Dankzij jaren van intensieve begeleiding door mijn ouders en leermeesters als Wil Smits, Guan Gallardo en Hans Croes en natuurlijk de ervaringen wat je opdoet als solist en speler binnen slagwerk- en hafa-orkesten, ontvouwde voor mij de richting naar het conservatorium.

In 2000 ben ik op het conservatorium Maastricht begonnen aan mijn opleiding slagwerk klassiek waar ik de lessen genoot van slagwerk coryfeeën Pieter Jansen en Werner Otten. Daar heb ik mijn diploma bachelor (vroeger 1^o fase) docerend/uitvoerend musicus cum laude met een 9,5 behaald.

Afgelopen zomer heb ik tevens de Master-opleiding met succes afgesloten.

Mijn werkzaamheden als docent heb ik o.a. bij de muziekscholen KREATO en Artamuse. Daarnaast ben ik als muzikant op replaceerbasis actief bij het Limburgs en Gelders Symfonie Orkest en ben ik paukenist geweest bij het Nationaal Jeugd Orkest.

Tevens ben ik instructeur geweest bij de succesvolle percussiegroep van fanfare St. Caecilia Guttecoven (Limburgs kampioen 2003) en momenteel bij de

drumband van Harmonie Concordia Obbicht (dit jaar Nederlands Kampioen eredivisie) waar ik tevens ook als lid mijn roots heb. De muziek voor dit soort ensembles sprak mij al vroeg aan en ik begon rond mijn 13^e de eerste stapjes te wagen om hiervoor te schrijven.

Een aantal jaar later werden mijn eerste prille werken uitgegeven en vanaf toen ging ik mij, naast de marsmuziek, meer toeleggen op het concertante materiaal.

De composities worden regelmatig op concourspodia uitgevoerd, met als mijn persoonlijke hoogtepunt een compositieopdracht in het kader van het WMC voor winnende slagwerkensemble van de Kon. Harmonie van Thorn.

Afgelopen zomer ben ik dan benadert om het 'Blauwe Jasje' aan te trekken. Aangezien ik op zoek was naar een kwalitatief ensemble met mogelijkheden, een roemrijke geschiedenis en inzet, heb ik dan ook niet getwijfeld toen ik benadert ben en ben ik zeer blij dat ik deze uitdaging met enthousiasme mag aangaan.

Maar toch: toen ik voor het eerst hoorde van het 'Kallepingske' bleek wel dat ik het Wolders dialect op het conservatorium duidelijk niet in mijn lespakket heb gehad.

Etienne Houben



Agenda

Oktober 2006

zo 08 17.00 u Concert met harmonie St. Caecilia uit Beek (L) in zaal HW

November 2006

za 04 19:00 u Dropping georganiseerd door Supportersvereniging

zo 12 09:00 u Jubilarissenfeest

zo 12 13:00 u Trekking loterij supportersvereniging

ma 20 t/m ma 27 Werkzaamheden tijdens JIM in het Mecc

December 2006

wo 13 t/m zo 17 Medew. aan Wintercircus in het Mecc

za 16 19.00 u Kienen in zaal HW georganiseerd door Supportersvereniging

zo 17 17.00 u Kerstconcert met Mannenkoor St. Gregorius Borgharen in de St. Janskerk aan het Vrijthof

zo 24 22.30 u Opluis. Vigilieviering kerk Wolder

di 26 09.30 u Opluis. Eucharistieviering 2e Kerstdag in kerk Wolder

Januari 2007

vr 12 20.00 u Openbare repetitie