



'T BLOUW KALLEPINGSKE

Verenigingsblad van Harmonie Wilhelmina,
Wolder Maastricht

jaargang 24

2008

aflevering 3

In dit nummer:

Reünie een groot succes

Jubileum optocht

Wolders verleden 2

Lintjes

Diploma's en instrument keuze

Processie

Pletzerstraatfeest

Agenda

Verjaardagen

't Blouw Kallepingske is een driemaandelijkse uitgave voor de leden van Harmonie Wilhelmina uit Wolder, Maastricht. De redactie bestaat uit: Harrie van den Boorn, Julien Daenen, Jolanda Doms, Harrie Darding, Giel Eijssen, Marc Hogenboom. Al uw reacties of suggesties op deze uitgave kunt u richten aan het redactieadres: 't Blouw Kallepingske p.a. Redemptielaan 11 C, 6213 JC Maastricht of via E-mail:

kallepingske@harmoniewilhelmina.nl

Harmonie Wilhelmina op internet: <http://www.harmoniewilhelmina.nl>

Reünie een groot succes.

Zaterdag 19 april jongstleden organiseerde de supportersvereniging een reünie. Het was een memorabele dag voor de jubilerende Harmonie Wilhelmina. In de afgelopen 100 jaar zijn veel mensen betrokken geweest bij het wel en wee van onze vereniging waarbij we zo'n 400 mensen hadden uitgenodigd naar de reünie te komen. Een kleine Twee jaar spoorwerk naar adressen, resulteerde in zo'n 400 opgegeven namen van oud leden, waarvan er ongeveer 300 werden getraceerd. Enkele publicaties in De Limburger en Trompetter moesten ertoe bijdragen dat eventueel vergeten oud leden, alsnog op de hoogte zouden zijn van de georganiseerde reünie. We kregen adressen van over het hele land en zelfs vanuit Amerika toegestuurd.

De Harmoniezaal was feestelijk aangekleed en elke bezoeker werd door Vincent Sijben op de foto gezet. De supportersvereniging stond bij binnenkomst klaar om allen te verwelkomen. De opkomst was fantastisch, de zaal was werkelijk bomvol en men mocht constateren dat het eigenlijk ook niet drukker had kunnen worden, omdat meer drukte simpelweg niet in de zaal had gepast.

De reacties op de foto collage waren geweldig. Je hoorde constant iemand zeggen, "kiek dao, dat klein meitske (menneke) dat bin iech", wèts diech nog vaan toen... enzovoort. De disc jockey had twee beamers bij zich met grote schermen. Hierop werden oude filmpjes gedraaid. Het hoogtepunt in de film galerij was toch wel de film van de reis naar Griekenland. Onze mannen op leeftijd van nu, zag je hier terug als jonge kerels. Héél leuk. Op de tweede Beamer, werden honderden foto's gepresenteerd. De bezoekers hadden werkelijk ogen te kort om alles te zien, wat de revue passeerde. Tijdens deze reünie troffen zich vooral veel oud majorettes. Zij

kwamen al heel snel met het voorstel om in de historische stoet van 25 mei mee te gaan als, de “historische majorettes”. Zo’n 35 dames meldden zich spontaan aan, om deel te nemen in deze groep.

Wij als supportersvereniging zijn er trots op u te kunnen vertellen dat wij deze avond, de jubilerende Harmonie een bedrag van €100,- voor elk bestaansjaar van de Harmonie konden aanbieden. Dit resulteerde in een geweldig bedrag van:

€10.000

Dit bedrag is geschonken ten behoeve van het instrumenten fonds dat met de komst van veel jong talent en het op peil houden van het huidige instrumentarium altijd behoefte heeft aan donaties.

Dankzij de giften van diverse donateurs en de opbrengsten uit diverse activiteiten was het mogelijk dit aanzienlijke bedrag vrij te maken.

Het uitreiken van het boekje van Wolder 2, wat tijdens deze avond gebeurde zal elders in dit Kallepingske uitvoerig worden besproken.

Na het prachtige optreden van Maurice Braeken, werd er nog tot in de kleine uurtjes doorgefeest.

Ik denk dat wij als supportersclub en de Harmonie in het bijzonder, mogen terugblikken op een schitterende avond.

Harrie van den Boorn
Voorzitter Stichting Supporters Harmonie Wilhelmina

Instrument keuze spelen-met-muziek leerlingen

Een 12-tal leerlingen uit de spelen-met-muziek groep stapt in het nieuwe schooljaar over op lessen op het door hun gekozen instrument. Zij zullen allemaal lessen gaan volgen bij muziekschool Kumulus. De leerlingen hebben voor de volgende instrumenten gekozen:

Jarmo Lamkin	slagwerk
Devon Habets	klarinet
Leonique Hamers	klarinet
Louis Knubben	klarinet
Victor Knubben	klarinet
Danielle Mulders	klarinet
Sterre Mom	klarinet
Yentl Prop	klarinet
Anne Eijssen	hobo
Mo Menten	trompet
Nathalie Mulders	trompet

Wij wensen jullie heel veel succes maar vooral veel plezier met je instrument!

Behaalde HAFA-diploma's

Er zijn weer een aantal leerlingen die een HAFA-examen succesvol hebben afgerond.

Giscard Hamers	prelude-examen trombone
Desiree Hulshof	prelude-examen klarinet
Dave Braeken	A-examen bas-trombone
Daphne Hogenboom	A-examen klarinet
Laura Hogenboom	A-examen alt-sax
Wesley Senten	A-examen kleine trom

Van harte gefeliciteerd met dit behaalde succes!!

NIEUWE LEDEN

Graag willen we weer een paar nieuwe leden aan jullie voorstellen.

Harold Pauwels heeft als benjamin van de familie Pauwels besloten dat hij graag trompet wil gaan spelen. Hij heeft inmiddels zijn eerste les al gehad.

Verder hebben zich ondertussen twee nieuwe majorettes aangemeld die al wat majorette-ervaring hadden opgedaan bij onze Wolderse zustervereniging nl. Romy Bastiaens en Kelly Herben. Ze hebben allebei al meegelopen en we hopen dat ze dat ook lang zullen blijven doen.

Helaas hebben we alweer afscheid genomen van Janneke Knaapen als instructrice van de majoretten, omdat zij om medische redenen geen trainingen kon geven.

Gelukkig hebben we in Bianca van Zon een volwaardige opvolgster voor haar gevonden.

Wij wensen jullie allemaal heel veel plezier bij de blouwe

Mijn allereerste processie met de Blouwe.

Historisch moment, zondag 8 juni 2008, mijn aller-allereerste processie die ik mag meelopen met de Blouwe. Vorig jaar zag ik al die bezwete kopjes in blauwe uniformen nog langslopen, en toen dacht ik nog, waarom zijn ze zo aan het zweten en aan het wapperen met hun muziekblaadjes? Is dat niet een beetje overdreven?

Nu weet ik het dat het absoluut niet overdreven was. Vorig jaar was het snikheet, maar zelfs nu, bewolkt en niet veel zon te bekennen, kreeg je het goed warm in je mooie blauwe uniformpje met dikke katoenen broek en stropdas en of het nog niet genoeg was, ook nog een hoed (of moet ik pet zeggen?). Natuurlijk had ik er niet echt op gerekend dat je het ook nog warm zou kunnen krijgen dus had ik ook nog een bloes met lange mouwen én laarzen aangetrokken...

En ik had al helemaal niet verwacht dat je het van zó langzaam lopen toch zó warm kon krijgen. Het tempo was volgens de snelheidsmeter op de Tongerseweg maar liefst 5 km/u (het verbaasde me trouwens dat het überhaupt geregistreerd werd!). Maar sinds vandaag weet ik dat langzaam lopen toch wat intensiever is dan snelwandelen zoals in de historische optocht, 2 weken geleden.

Het lijkt nu of ik het helemaal niet leuk heb gevonden, maar dat vond ik het zeker wel! Ook al kende ik mijn partijen op zijn zachtst gezegd matig, en waren de fouten met bes, es, as, etc niet van de lucht, de muziek overal om je heen, midden op de Tongerseweg, is heel bijzonder, dat hoor je niet elke dag. Na een geslaagde keer als dit jaar ga ik volgend jaar graag weer mee!(ook al betwijfel ik of ik daarin heel veel keuze heb, haha!).

Groetjes,

Laura Hogenboom (alt-saxofoon)

In memoriam Roelant van Dam.

Met grote verbijstering en diepe verslagenheid hebben we maandag 9 juni jl binnen onze harmonie kennis genomen van het overlijden van Roelant.

Naar menselijke maatstaven veel en veel te vroeg, moest hij – terwijl hij nog zo veel voor Brechtje en Leonore wilde betekenen – afscheid nemen van dit aardse leven.

Binnen onze harmonie is die maandagmorgen plotseling een leegte ontstaan. Roelant zal niet meer lijfelijk aanwezig zijn te midden van zijn Blouwe van Wolder.

Een aimabele en enthousiaste muzikant, maar bovenal goede vriend - een allemans vriend - is ons ontvallen.

Tijdens de feestelijkheden in september aanstaande zouden we hem samen met anderen in het zonnetje zetten voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij het totale harmoniegebeuren.

Dat heeft niet zo mogen zijn.

Ruim 25 jaar heeft Roelant deel uitgemaakt van ons harmonie-orkest en wel als lid van de klarinetgroep, waar hij een zeer constante factor was.

Hij was geen man van veel woorden. Bij hem telde daadkracht en daarbij hoefde hij niet per se op de voorgrond te staan. Bescheidenheid sierde hem en juist daardoor dwong hij respect en waardering af.

Bijna onzichtbaar was hij nadrukkelijk aanwezig.

Hij was een stille, maar bijzonder sterke kracht binnen het Wilhelmina gebeuren. Door zijn daadkracht vormde hij ook een belangrijke dwarsverbinding naar andere geledingen. Zijn verbindende kracht kwam ook nadrukkelijk tot uiting in het medeleven binnen het korps tijdens zijn ziekte. Alom

belangstelling voor hem en hij, hij was na de operatie als de situatie het maar even toeliet weer in Wolder.

Door zijn manier van optreden en zijn benadering van collega-muzikanten - hij stond voor iedereen onmiddellijk klaar wanneer dat nodig was – was hij geliefd bij iedereen. Als tastbaar bewijs: mensen van onze harmonie onderbraken hun vakantie in het buitenland of annuleerden hun vakantie om bij het afscheid van Roelant aanwezig te zijn.

Maar dat geliefdzijn had ook zijn keerzijde.

Als er iets in commissieverband of anderszins geregeld moest worden – te denken valt onder andere aan het verrichten van hand- en spandiensten bij evenementen waarbij voor de harmonie revenuen te behalen vielen, werd heel vaak allereerst naar hem gekeken vanuit de gedachte: Roelant regelt dat wel even.

Spontaan, enthousiast en vol overgave stelde hij zijn talenten ten dienste van onze harmonie. Hij was gedreven, betrokken, kundig en behulpzaam

De Blouwe van Wolder hadden bij hem een aparte plaats.

Op 13 juni jl. werd zijn lichamelijk afscheid definitief en vanaf deze plaats zeggen we hem graag toe dat hij in de harten van de Blouwe van Wolder vele kostbare herinneringen achterlaat. Herinneringen die wij met respect en dankbaarheid zullen koesteren

Hij was een bezielend voorbeeld. Hij wist mensen te inspireren en te motiveren. Hij was een dragende en stuwende kracht. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor.

Voor Brechtje, zijn ouders, voor Evelyne en Leon en de familie van Turnhout zijn de herinneringen aan Roelant bijzonder kostbaar en we wensen hen toe dat zij juist in die kostbare herinneringen en in zijn voorbeeldfunctie een bron van inspiratie voor de toekomst vinden en daarnaast heel veel kracht en troost om dit zware verlies te dragen.

Leonore mag trots zijn op zo'n geweldige vader. Velen van onze harmonie waren aanwezig in het Crematorium te Eindhoven waar we op 13 juni tijdens een Roelant waardige bijeenkomst afscheid hebben genomen van zijn aardse verschijning. Een klarinet-quartet van ons korps heeft die bijeenkomst op passende wijze muzikaal opgeluisterd. Dank aan Tom, Richard, Robert en Julien voor het honoreren van het verzoek van de familie.

Roelant zal in respectvolle herinnering bij ons blijven.

GE



WOLDER II

Bij gelegenheid van het eerste eeuwfeest van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk in Wolder verscheen in september 1997 deel 40 van de reeks Maastrichts Silhouet, waarin de geschiedenis van dorp en kerk werd belicht. In 2008 viert de Wolderse gemeenschap opnieuw een jubileum en weer is een honderdjarige het object van de feestelijkheden. In april 1908 vond de officiële oprichting plaats van Harmonie Wilhelmina, ook bekend als de 'blauwen van Wolder'. De achtergronden van de oprichting destijds waren weinig feestelijk. Een scheuring in de bestaande dorpsharmonie lag aan de oprichting ten grondslag. De 'blauwen' gingen verder als harmonie. Het overgebleven deel van het oorspronkelijke muziekkorps, de 'groenen', bleef ook musiceren: aanvankelijk als Fanfare Wilhelmina, na de Tweede Wereldoorlog als Harmonie Sint Petrus en Paulus. De rivaliteit tussen beide korpsen werd vaak op het scherpst van de snede uitgevochten. Maar anno 2008 heeft Wolder aan de splitsing van honderd jaar geleden twee schitterende harmonieën te danken, die tot de top van de blaasmuziek behoren. Het honderdjarig bestaan van Harmonie Wilhelmina 'in blauwe gedaante' vormt de aanleiding voor deze publicatie, waarin de geschiedenis van de jubilaris centraal staat.



Tijdens de op 19 april jl gehouden reünie van onze harmonie heeft de uitreiking plaatsgevonden van Wolder II.

Centraal in deze uitgave staat de geschiedenis van de Blouw, maar er wordt ook aandacht besteed aan bevolking, bestuur, landbouw en nijverheid, parochie en nog meer onderwerpen, die van betekenis zijn geweest in de geschiedenis van Wolder. Deze uitgave hoort niet alleen thuis in de boekenkast van iedere Blouwe, maar ook van iedereen die begaan is met Wolder en de historie van onze dorpsgemeenschap.

U kunt het boek in uw bezit krijgen door contact op te nemen met de heer J. Duijsinx, tel. 3471150. De kosten bedragen € 7.00.



SPONSORS

Tillie Beheer BV	Maastricht
Vebege International B.V.	Maastricht
I.Demmler-Hogenboom	Mulheim a/d Ruhr
John Hendrixx Dakdekkersbedrijf	Maastricht
L. H. Bastiaens	Maastricht
J.P. Hogenboom B.V.	Maastricht
KWH	Wolder
KPB Kieft Partners Bouwadvies	Berg en Terblijt
Theunissen Maastricht BV	Maastricht
Restaurant Mary Wong	Vroenhoven
B.M. Haasen	Maastricht
Cafe Duivensport	Wolder
Paul Block Optiek	Vroenhoven
Kruiveld BV, S	Maastricht
Verkeersschool Johan Mulkens	Maastricht
Marcel Thijssens	Maastricht

Jubileumoptocht zondag 25 mei 2008.

Eigenlijk overbodig om over dit evenement nog iets te schrijven. Iedereen praatte – en praat nog - over een schitterend festijn en de enige negatieve opmerking die te horen viel, was: “dat had nog veel langer moeten duren”.

Inderdaad, maar niet iedere vereniging of groep die je voor deelname benadert, is in de gelegenheid aan dat verzoek gevolg te geven en we moeten hier onmiddellijk aan toevoegen dat de weergoden ons die dag wel bijzonder gunstig gezind waren. Een kaarsje, een schietgebed en een worst voor Clara doen dus toch nog wonderen, want de weersomstandigheden waren op zaterdag 24 mei van dien aard dat we zeer ernstig rekening dienden te houden met niet doorgaan van de stoet en daarmee ook de activiteiten op het Leonidas complex.

Maar zie: op zondag trok de hemel open, de zon verscheen en Wolder werd overstroomd door talloze toeschouwers. Rijen dik stonden de mensen langs de kant, bewonderend en applausserend voor de langstreckende verenigingen of



groepen. Historie en folklore bepaalden de straten Wolder. De mensenmassa boven aan de Tongerseweg riep beelden op van een triomfantelijke intocht. Niet alleen onze harmonie die voor deze gelegenheid over een schitterend extra majorette-peleton beschikte, maar ook alle andere deelnemers, voelden zich – getuige de reacties na afloop – gedragen door die geweldige massa toeschouwers. Een dergelijke enorme belangstelling bepaalt mede de sfeer van een evenement.

Na afloop van de stoet was er op het Leonidas complex nog gezellige “after party” waar velen enkele gezellige uren hebben kunnen doorbrengen.

Vanaf deze plaats een hartelijk dankjewel aan iedereen die aan het welslagen van die dag heeft meegewerkt.

In de geschiedenis over het jubileumjaar 2008 zal zondag 25 mei te boek staan als een dag waarop in Wolder onder schitterende weersomstandigheden een fantastische muzikale, historische en folkloristische optocht plaatsvond, met een nagenoeg nog nimmer geconstateerde invasie van zoveel toeschouwers in onze dorpsgemeenschap.



Dankwoord van drie decorandi met Koninklijke Onderscheiding dd. 23 april 2008.

Geacht bestuur van Harmonie Wilhelmina Wolder-Maastricht,

Via deze weg willen de decorandi, Laurent Paulissen, Leo Meertens en Gillis Willemsen het bestuur bedanken dat zij ons hebben voorgedragen en het mogen ontvangen van een Koninklijke Onderscheiding op dd. 23-04-2008.



Het ontvangen van een Koninklijke Onderscheiding op donderavond 24 april 2008 door de Burgemeester van Maastricht met de daarbij behorende egards kwam voor ons alle drie als een complete verrassing. Al die hulde en dat voor ons? Onze voorzitter vertelde die avond dat we nu waren toegetreden tot het senioren convent en dat de geplande serenade van vrijdagavond voor ons bestemd zou zijn. Ook nu weer teveel eer en duurde het te lang voordat het vrijdagavond was. De serenade; bij het zien van je eigen Harmonie die als een grandeur door de straat op je af komt lopen voor het brengen van een serenade, gaat je niet in de koude kleren zitten en hebben we als een zeer heftig en emotioneel moment ervaren. Wat waren jullie toch met velen en dat voor ons! Laat ons jullie dan vertellen dat deze opkomst de Blauwe siert voor zijn geweldige saamhorigheid binnen de vereniging en de wil om “Samen Blauw te zijn”.

Met 50 jaar lidmaatschap dachten we de Blauwe door en door te kennen, we hebben samen lief en leed gedeeld, ups en downs meegemaakt maar met deze muzikale hulding hadden we toch zoiets van, “Leef Lui noe kiek toch ins, dao kump us Herremenie, de Blauw vaan Wolder boe veer zoe gruuts op zien en willen blieden.” Chapeau Blauwe!

Verder te memoreren zijn de geslaagde pogingen van anderen om ons tot twee keer toe met de mond vol tanden te laten staan en waren we te zeer “verpópzak” om na het mogen ontvangen van de mooie woorden van zowel de Burgemeester op donderdagavond als die van onze voorzitter G.Eijssen op vrijdagavond wij hen niet van een gelijkwaardige repliek konden dienen.

De dagen erna hebben we pas beseft welke eer ons te beurt was gevallen en dat onze vrouwen Leike, Koos en Mariet niets anders dan lof verdienen voor het opzetten van een geslaagd complot, ieder op zijn eigen manier om ons te verrassen en deze dag tot iets moois te maken.

De reacties van de buurt, vrienden, kennissen, familie hierop waren mooi, warm en overweldigend. Heerlijk gewoon. Op woensdag waren we door de Burgemeester uitgenodigd om met hem het Oranjefeest te openen, te beginnen in de St. Janskerk met het bijwonen van een oecumenische mis. De mis werd muzikaal opgeluisterd door de Mestreechter Staar en de Koninklijke Harmonie van Maastricht en waren zowel de muziek als de woorden van de deken van O.L.V. kerk en de dominee van de St.Jan mooi en plechtig.

Na de mis gingen we in een cortège achter de Koninklijke Harmonie van Maastricht aan naar het Vrijthof waar we naast de Burgemeester G.Leers, de Minister van Economische Zaken Maria Verhoeven, alle gedecoreerden van 2008 en andere autoriteiten werden opgesteld voor het afnemen van een vlaggenparade ter ere van de Koningin.

Na de plechtige vlaggenparade gingen we onder muzikale begeleiding naar het Spaans Gouvernement om met een Oranjebitter in onze hand een toast op Hare Majesteit de Koningin uit te brengen. Gelukkig hadden we in het museum genoeg tijd voor het nuttigen van de nodige Oranjebitters en om met de andere vrouwelijke en mannelijke gedecoreerden bij te praten over hun ervaringen en belevenissen tijdens en door het ontvangen van hun Onderscheiding. Ook hier bleek weer dat ook hun vrouwen en sommige mannen een complot hebben moeten smeden om “het” geheim te houden. Fantastisch en ludiek gewoon die verhalen.

Na afloop van de receptie kregen we van onze vrouwen een etentje en drankje aangeboden bij Rubens op het Vrijthof en hebben we op weg naar het restaurant met onze lintjes kunnen pronken. De mensen die we passeerden gaven ons bewonderenswaardige blikken en knikten vol respect wat ons een warm en trots gevoel gaf en tevens deed beseffen dat je op toch wel iets bijzonders had verricht voor de Harmonie. In het restaurant kwamen de tongen, na het drinken van de menige Oranjebitters en glazen bier, pas goed los en hebben we

het 50 jaar lidmaatschap van de Harmonie in een petit reünie nog eens de revue laten passeren en verteld over de mooie herinneringen die ons naar boven kwamen, denk hierbij aan de nodige concoursen in het Staargebouw, de Bondconcoursen, de WMC's, de uitstapjes naar Lohr am Main, Griekenland, Hagenau, Bittburg, Macon, Epinal, St. Pol sur Mer, Eiguisheim, Saumur, de optochten in Namen, Parijs, Gent, Calais, Valenciennes, Cheratte, in Duitsland en in België, voor sommigen weer de reis van de Kapel naar Scarborough in Engeland waar zij de Limburgse week opluisterde en waar sommigen zo nodig de Wolderse kermis op dinsdagavond op het strand moesten verbranden (jammer van die honderden trappen die ze moesten betreden naar het strand) etc. Heerlijke momenten die spontaan naar boven kwamen en waar we hartelijk om hebben moeten lachen. De mensen in het restaurant moeten zich wel eens hebben afgevraagd "Boerum hōbbe die vaan de Blauwe zoen plezeer".

Toen we laat in de middag naar op weg naar huis gingen, hadden we zo'n gevoel van "Wat zijn we toch een bofkonten dat we dit mogen meemaken bij de Blauwe".

Tot slot willen de gedecoreerden en onze vrouwen het bestuur en leden van Harmonie Wilhelmina nogmaals bedanken voor de mooie momenten die ons te beurt zijn gevallen door de Koninklijke Onderscheiding en beloven hierbij dat we de Onderscheidingen met eer en respect zullen dragen.

Leo & Leike Meertens,

Laurent & Koos Paulissen

Gillis & Mariet Willemsen

Agenda



Juli		
zo 06	hele dag	Buffetdienst ivm Wielerronde Wolder
Augustus		
ma 18	20:00 u	Eerste repetitie drumband na vakantie
wo 20	18:00 u	Eerste repetitie majetten na vakantie
vr 22	20:00 u	Eerste orkest na vakantie
do 28 t/m zo 31	nmb	Werkzaamheden Preuvenemint
September		
zo 14	nmb	Stedelijk Muziekfeest (ovb)
vr 19	19:00 u	Receptie tgv 100 jarig bestaan
zo 21	08:30 u	Feestdag voor leden HW
vr 26 tm	18:00 u	start jeugdkamp
zo 28	16:30 u	einde jeugdkamp
November		
zo 02	20:15 u	Galaconcert in het Theater a/h Vrijthof
za 15	14:00 u	Top Drumbands in Concert
do 20 tm zo 23		Medewerking aan JIM 2008
December		
zo 21	17:00 u	Kerstconcert in de kerk van Wolder
wo 24	22:30 u	Opluisteren Vigilieviering in kerk Wolder
vr 26	09:30 u	Opluisteren Eucharistieviering Tweede Kerstdag in kerk Wolder
Januari 2009		
zo 04	11:00 u	Nieuwjaarsconcert m.m.v. Drumband en Joonk Blouw

Jeugdkamp 2008



Hierbij doen we nogmaals een oproep om je aan te melden voor het jubileum jeugdkamp van Harmonie Wilhelmina in het weekeinde van vrijdag 26 september t/m zondag 28 september 2008.

In dit jubileumjaar van de harmonie bundelen de supportersvereniging en de commissie werving en opleiding hun krachten en organiseren gezamenlijk voor de eerste keer een jeugdkamp. Dit jubileum jeugdkamp is opgezet voor alle (jeugd)leden van de vereniging en bedoeld om de verenigingsband te versterken. Het is de bedoeling dat (mini)-majorettes, spelen-met-muziek, leden van jeugdorkest en jeugdige leden van de vereniging zich aanmelden voor dit jeugdkamp. Zelfs de oudere leden die zich nog jeugdig genoeg voelen zijn van harte welkom.

Het volledige programma van het weekeinde kun je in een speciale uitgave tbv het jeugdkamp terugvinden. Deze uitgave kun je opvragen bij de leden van het organiserende comité die je op de volgende pagina kunt vinden. Wij hopen je op dit weekeinde te mogen begroeten en zouden je willen verzoeken dit kenbaar te maken bij een van de leden van het organiserende comité middels het inschrijfformulier dat te vinden is op de achterzijde van het boekje van het jeugdkamp.. We kunnen het jeugdkamp alleen dan organiseren indien er voldoende aanmeldingen (40) zijn en op dit moment hebben we er slechts 16. Diegene die zich hebben opgegeven hoeven dit natuurlijk niet nogmaals te doen maar kunnen even checken of ze op de lijst voorkomen van personen die zich hebben opgegeven. Het grootste deel van de kosten van dit jubileum jeugdkamp wordt betaald door de supportersvereniging. Om er toch een spetterend kamp van te maken zijn we genoodzaakt een bijdrage van 25 euro per deelnemer te vragen.

Lever het formulier plus (gelijktijdig de 25 euro) in bij een van de organisatoren.

De organisatoren:

Harrie van de Boorn
Harrie Darding
Evelyne van Dam
Marc Hogenboom
Johnny Koumans
Petra Pauwels

Pletzerstraatfeest 15 juni 2008

Op zondag 15 juni werd ons traditionele Pletzerstraatfeest gehouden. Op zaterdagmorgen werd pletzerstraat nog geteisterd door regen en hagelbuien en werd voor de zondag het ergste gevreesd. De activiteiten waren op zondagmorgen vroeg begonnen met het opzetten van de marktkramen maar de dagen ervoor was er ook al hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de diverse buffetten klaar stonden met overkapping en al. Dit jaar was het de 2^e keer dat de tuin van Gilles en Marriet Willemsen de locatie was voor het verkopen van koffie en vla maar ook van de wijn en de franse kaas.



Het moet gezegd worden dat de belangstelling voor de marktkramen dit jaar minder waren dan de voorgaande jaren maar dat kwam wellicht ook door het feit dat er diverse andere activiteiten in Maastricht en omgeving georganiseerd waren;

De supportsvereniging had gezorgd voor een spel dat de relatie legde naar de successen van ons Nederlands Elftal en er mag gezegd worden dat er wellicht nog wat talent in Wolder rondloopt dat nog niet gecontracteerd is door de grote clubs.

Op de zondagmiddag rond de klok van 16:00 begon het te regenen en dat was het sein voor veel mensen om huiswaarts te gaan. Gelukkig voor ons waren er genoeg mensen die bleven hangen en hoopten dat het maar een buitje zou zijn. Deze kregen gelijk want na een uurtje kwam de zon weer achter de wolken vandaan en werd het nog gezellig bij de twee buffetten

in het midden van de pletzerstraat waar ook nog door diverse artiesten optraden wat de stemming alleen maar verhoogde. Al waren er op het laatst wat minder mensen dan voorgaande jaren mogen we toch spreken van een zeer geslaagd Pletzerstraatfeest 2008. Op laatst kregen we zelfs bezoek van het kabinet, dat niet alleen oog heeft voor de voetbalwedstrijden in Bern en de 24 uur van Le Mans, maar ook voor ons eigen Pletzerstraatfeest in Wolder.

We willen dan ook alle medewerkers en deelnemers bedanken die het weer mede mogelijk hebben gemaakt dit feest te organiseren.

VERJAARDAGEN



JULI

- 03. Simon van Veen
- 11. Servé Tillie
- 16. Guy van den Boorn
- 16. Eddy Broux
- 24. Denny Kluts
- 29. Raoul Snijders
- 30. Luc Bastiaens

AUGUSTUS

- 02. Willie Beckers
- 02. Lucie Hameleers
- 05. Julien Daenen
- 06. Desiree Hulshof
- 07. Erik Rosier
- 09. Wendy Hul
- 09. Justin Knubben
- 13. Marcel Mourmans
- 15. Romy Bastiaens
- 17. Johan Groeneweg
- 18. Gerrie Hesemans
- 18. Yves Koumans
- 23. Harold Kleijnen
- 24. Lars Daenen
- 24. Robert van Weert
- 26. Jan Hesemans

SEPTEMBER

- 01. Peggy Duijsinx
- 08. Coen van Thor
- 11. Bert Koumans
- 17. Daphne Hogenboom
- 17. Laurent Paulissen
- 18. Kim Kuster
- 21. Maartje Knaapen
- 21. Jo Knipschild
- 22. Johan Noordijk
- 23. Willie Hertogen
- 24. Jarmo Lamkin
- 25. Savanna Verhoef
- 30. Chantal Feijs
- 30. Sjef Thimister

allemaal van harte gefeliciteerd